

BRANDE SOGN



Kirkeblad september - november 2015

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester

BRANDE	13. september	10.00	HØSTGUDSTJENESTE (frokost)	Dolmer
	20. september	10.00	16.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	24. september	10.45	HUSKEGUDSTJENESTE (se s. 3)	Dolmer
	27. september	10.00	17.s.e.Trinitatis	Dolmer
	4. oktober	10.00	18.s.e.Trinitatis	Mortensen
	7. oktober	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	11. oktober	10.00	19.s.e.Trinitatis	Dolmer
	18. oktober	10.00	20.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	25. oktober	10.00	BUSKgudstjeneste m. FDF	Holst-Larsen
	1. november	10.00	ALLEHELGEN – de døde mindes	Fælles
	8. november	10.00	23.s.e.Trinitatis	Dolmer
	11. november	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	15. november	10.00	24.s.e.Trinitatis	Mortensen
	22. november	10.00	Sidste s. i kirkeåret	Dolmer
25. november	17.30	SPAGHETTIGUDSTJENESTE	Mortensen	
29. november	10.00	1.s.i.Advent	Holst-Larsen	
UHRE	13. september	19.30	HØSTGUDSTJENESTE (m. kaffe)	Dolmer
	4. oktober	10.00	18.s.e.Trinitatis	Dolmer
	18. oktober	19.30	20.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	1. november	14.00	ALLEHELGEN – de døde mindes	Mortensen
	8. november	10.00	23.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	22. november	19.30	Sidste s. i kirkeåret	Dolmer
	29. november	12.30	1.s.i.Advent (Afls. med minikonf.)	Mortensen
SKÆRLUND	13. september	14.00	HØSTGUDSTJENESTE	Mortensen
	27. september	10.00	17.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	11. oktober	19.30	19.s.e.Trinitatis	Dolmer
	25. oktober	10.00	21.s.e.Trinitatis	Mortensen
	1. november	14.00	ALLEHELGEN – de døde mindes	Dolmer
	15. november	10.00	24.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	29. november	19.00	1.s.i.Advent	Holst-Larsen

ENGPARKEN Altid gudstjenester kl. 14.45 – på disse datoer: 17. september, 1. oktober, 15. oktober, 29. oktober, 12. november, 26. november.
Bemærk at disse gudstjenester nu finder sted på torsdage.

**BRANDE-
PARKEN** Gudstjenester altid 10.30 – på disse datoer: 7. oktober, 4. november

Kirkebilen kører: Ring til Frydensbjergs taxi på 97182727.

Forsiden: "Teorien om alting" – tur til Klovborg bio og en stor film d. 2.november

PRÆSTER

Arne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk

Anne Dolmer

Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk

Rie Mortensen

Storegade 10 B, "Udhuset"
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk

KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642

Åbningstider

Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE

Rikke Nørulf

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk

Åbningstider

Man til fre kl. 9-11

FORMÆND - MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum
Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Holger Olesen
Tlf. 97 18 70 61

SKÆRLUND: Hanne Frandsen
Tlf. 97 18 26 57

www.brandekirke.dk

Samtaleaften om "Tillid"

Onsdag d.23.september kl. 18.00 i sognegården

Igen i år er sognegården rammen om en samtaleaften. Denne gang er det overordnede emne "tillid" – noget helt fundamentalt i vores liv. Man siger ofte, at danskernes usynlige brændstof er tillid. Vi lever af tillid til diverse samfundsinstitutioner og andre borgere i almindelighed. Men hvordan har tillidsbarometeret det i dag? Er vi stadig verdensmestre i tillid? Hvor stor er din tillid til, at samfundet er til fælles bedste, til fremtiden, til din nabo og til verden omkring os? Det er ikke ligegyldigt, om et samfund er baseret på en grundlæggende tillid til både systemet og hinanden. Derfor synes vi det er vigtigt at diskutere - sammen!

Vi begynder aftenen med spisning (incl. drikkevarer). Pris 75 kr. Af samme grund er tilmelding nødvendig på kordegnekoret: 97181642

(senest d. 21. september)

Arne Holst-Larsen

Huske-gudstjeneste

En torsdag formiddag sidst i februar deltog nogle af beboerne på Engparken sammen med flere fra Solskinscafeen og andre i en særlig gudstjeneste i Brande kirke. Deltagerne var alle mennesker oppe i årene, som havde brug for mere ro og overskuelighed end vi kan tilbyde til en almindelig søndagsgudstjeneste og som ikke husker så godt som før. Alle deltagerne

havde også deres egen ledsager med. Salmerne, der blev sunget, hørte til dem, mange fra de lidt ældre generationer lærte udenad i skolen. Der var ikke så mange ord, men alt det, der hører til en god og genkendelig gudstjeneste. En gruppe fra Brande Folkekor havde lavet et kirkekor til lejligheden. Alt i alt var det en rigtig god oplevelse for alle parter.

Derfor er der huske-gudstjeneste igen torsdag den 24. september kl. 10.45. Gudstjenesten varer 40-45 minutter, så man kan være hjemme til frokost. Indholdet er det samme – med fokus på genkendelighed og på, at det skal være trygt og roligt at være med. Målgruppen er den samme – men nu, hvor det er "afprøvet", vil vi gerne brede invitationen ud, så flere kan være med. I er velkomne til at kontakte sogneprest Anne Dolmer og få mere information.

Anne Dolmer

Høstgudstjeneste – og Bjørn Brix

I løbet af sommeren har Bjørn Brix, som er nyuddannet kordegn, arbejdet med på kirkekontoret. Som en sidegevinst har han taget en lang række meget fine fotos af de tre kirker, Brande, Uhre og Skærlund. Ud over kirkefrokost efter høstgudstjenesten d. 13. september og indsamling, som der allerede blev orienteret om i sidste kirkblad, vil Bjørn Brix' fotos være udstillet i Sognegården i forbindelse med høstgudstjenesten. Han giver en kort introduktion og fortsætter en mere uddybende fortælling i forbindelse med Fredagscafeen den 25. september.

Anne Dolmer

Fortælletime for børn

Der er fortælletime for de 4-6 årige igen i efteråret. Børn elsker en god historie og de har en fantastisk evne til at fantasere og forestille sig alt muligt. Derfor er det også det helt rigtige tidspunkt at fortælle nogle af de grundlæggende Bibelhistorier. Om efteråret fortæller vi om Jesus og hans venner, der sejler rundt i deres båd og oplever mange spændende ting både til lands og til vands. Der er også tid til sang og leg og vi begynder med lidt saft og frugt. Alle børn på 4-6 år får brev om fortælletime. Man kan få mere information hos sogneprest Anne Dolmer.

Anne Dolmer





Fredagscafe om Karen Jeppe, "Armeniernes moder" d. 27. november.

Aktiviteter i Brande Sogn

Søndag d. 13. september kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE MED FROKOST I BRANDE KIRKE

Alle er velkomne til fælles frokost efter høstgudstjenesten i kirken. Vi slutter med fællessange og Bjørn Brix som fortæller om sine billeder (se omtale side 3). Der er tradition for at samle ind i forbindelse med høstgudstjenesten. I tiden op til høstgudstjeneste ligger der kuverter fremme i kirkerne og på kirkekontoret med mulighed for at markere, hvad man vil støtte med sit bidrag. Kuvert med indhold kan afleveres til høstgudstjenesten eller på kirkekontoret. Beløb, hvor der ikke er markeret et særligt ønske, går til kirkernes julehjælp.

Søndag d. 13. september kl. 14.00

HØSTGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE

Efter gudstjenestene fortæller Bjørn Brix om sine billeder. Med kaffe.

Søndag d. 13. september kl. 19.30

HØSTGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE

Efter gudstjenestene inviterer menighedsrådet på kaffe og sodavand i kirken.

Mandag d. 21. september kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Sopranen Anna Wierød og organist Ingegerd Bogh optræder bl.a. med sange af Schütz, Bach og Dowland.

Onsdag d. 23. september kl. 18.00

SAMTALEDAG OM "TILLID"

Se omtale s. 3.

Torsdag d. 24. september 10.45

HUSKE-GUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Se omtale s. 3.

Fredag d. 25. september kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN

Ved Arne Holst-Larsen og Bjørn Brix

Torsdag d. 1. oktober kl. 19.30

SANGÅFTEN I UHRE KIRKE

Arne Holst-Larsen præsenterer en række sange fra Højskolesangbogen, Irma Andersen akkompagnerer fællessangen og dirigerer Brande Folkekor og Brande Vokalensemble, der synger forskellige efterårsange. I pausen er Uhre Menighedsråd vært ved en kop kaffe.

Mandag d. 5. oktober kl. 19.30

LIVET ER NOK EN SANG VÆRD - I SOG- NEGÅRDEN

En aften med Aksel Rauff, som på denne aften indbyder til en rigtig "Syng-Sammen"-begivenhed. Som han selv siger: "Det er en aften med de sange, som jeg har et særligt forhold til og som er fortæller i mit liv i sang og musik." Alle er velkomne.

Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Arne Holst-Larsen og Irma Andersen står bag en ny række af billedgudstjenester i kirken. Næste billedgudstjeneste d. 11. november.



Mød præst i den danske folkekirke Massoud Fouroohzandeh i sognegården d. 4. november.

Torsdag d. 30. oktober kl. 9.00-11.00
FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Rie Mortensen

Mandag d. 2. november kl. 18.00
FILMAFTEN – “TEORIEN OM ALTING”

I samarbejde med kirkerne i Klovborg, Nr. Snede og Ejstrupholm arrangeres igen i år en tur til Klovborg bio, hvor vi skal se en væsentlig og tankevækkende film. Afgang fra N.I.Møllers Plads. Tilmelding på kirkekontoret. Billetpris 85 kr. pr. person inkl. kaffe og kage

Onsdag d. 4. november kl. 19.30
SOGNEAFTEN MED MASSOUD FOUROOHZANDEH I SOGNEGÅRDEN

Aftenens foredragsholder stammer oprindelig fra Iran. Som flygtning i Danmark konverterede han imidlertid til kristendommen og er i dag præst i Folkekirken. Hans foredrag vil ikke mindst tage udgangspunkt i hans erindringsbog “Den forbudte frelse”

Onsdag d. 18. november kl. 19.00
OPTAKT TIL KONCERT I BRANDE KIRKE

Musikerne fra Ensemble Midtvest fortæller om musikken, der kan opleves ved koncerten kl. 19.30. På programmet står musik af bl.a. Mozart, Britten og Ravel.

Onsdag d. 25. november kl. 17.30
SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Rie Mortensen holder afslutning med efterårets minikonfirmander. Alle er velkomne til denne gudstjeneste.



BRANDE EGNENS
højskoleforening

- altid i sognegården, med mindre andet er angivet.

23. september
SAMTALEDAG

Tema “Tillid” – se omtale side 3. Med menighedsrådet.

27. oktober
VALGMENIGHEDSPRÆST
PETER HEDEGAARD

Generalforsamling. Herefter foredrag af “Frederik Backmann: en mand, der hedder Ove. Læst med hjælp af Løgstrups tænkning.”

29. oktober
“SPIL-DANSK-DAG” I “REMISEN”

10. november
CAND.MAG KLARA KORSGAARD

Pennen som våben og vej til erkendelse.

Indre Mission Samfund

Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.



SEPTEMBER

Torsdag d. 10.

Torsdag d. 17. kl. 18

Møde ved fritidsforkynder Jørgen Sand, Hammerum. Fællesaften ved bestyrelsen med spisning. Vi fejrer høstfest og IM's fødselsdagsfest. Missionær Henrik Dideriksen, Skive, taler. Indsamling til IM i Danmark. Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr., under 10 år gratis.

Torsdag d. 24.

Mandag d. 28. kl. 14.30

Bibelkredsene mødes i hjemmene. Eftermiddagsmøde ved pastor Jim S. Kristensen, Kølkær.

OKTOBER:

Torsdag d. 1.

Møde ved missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.

Torsdag d. 8.

Torsdag d. 15.

Torsdag d. 22.

Møde ved pastor Leif Mortensen, Herning

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Sangaften ved Sonja Kongsted og Else Jensen med nye og kendte sange fra "Sange og salmer".

Andagt ved Hans Jørgen Hedegaard.

Mandag d. 26. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Henning Hansen, Give.

Onsdag d. 28. kl. 19.30

Fælles møde for Brande, Give og Vester i Give missionshus ved journalist Anette Ingemansen, IMT: "Når livet med Gud er svært. Anfægtelse og tvivl, når Gud synes tavs".

NOVEMBER:

Torsdag d. 5. kl.

19.30 Fælles møde for Brande, Give og Vester i Brande missionshus ved journalist Anette Ingemansen, IMT: "Når livet med Gud er svært. Den lille og store tro – hvad er tro på Gud?"

Onsdag d. 11.

Fællesledermøde i missionshuset for ledere i børne- og juniorklub, IMU, samfund og eftermiddagsmøder.

Torsdag d. 12. kl. 18

Bestyrelsen står for fejringen af missionshusets fødselsdag med fællesspisning og aktiviteter, og Hans Jørgen Hedegaard holder andagt. Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr., under 10 år gratis. Indsamling til Brande IM.

Torsdag d. 19.

Torsdag d. 26.

Fælles bibelkreds ved kreds 7.

Adventsmøde ved fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, Børkop: "Frimodig forventning – Jesus kommer igen".

Mandag d. 30. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde ved pastor Anne Dolmer.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN

Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne. Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00–17.30 i missionshuset, Herningvej 2. Vi hører fortællinger fra Bibelen, og der er aktiviteter, kammeratskab, sjov, alvor og udfordring. Kontingent: 100 kr. halvårligt.

Kontakt:

Solveig Pedersen, tlf. 31 10 94 94.

Susanne Skovbjerg, tlf. 28 18 05 62.

Give/Brande IMU

IMU står for Indre Missions Ungdom, en kristen forening, hvor vi er en masse glade og friske unge fra Give, Brande og omegn, der mødes tirsdage kl. 19.15 i Give eller Brande til socialt samvær, hygge og ikke mindst fællesskab om Gud. Der er fælles kørsel, når aftenerne ikke foregår i Brande.

Kontakt: Jonas Kristensen, tlf. 28 97 63 44.



“Jeg hører til dem, som mener, at vores kirke skal missionere i Danmark.”

“Nej, jeg er ikke religiøs. Jeg er kristen.”

Søren Pind er blevet minister igen. Men hvad er det egentlig, der bærer ham midt i den politiske turbulens. Det har han forsøgt at give udtryk for til Kristeligt Dagblad.

Jeg har valgt at være tydelig omkring min tro. Jeg kan huske første gang, jeg blev spurgt, om jeg var religiøs, og jeg fik sagt noget i retning af: “Nej, jeg er ikke religiøs. Jeg er kristen.” Min tro hviler på en præmis om en ultimativ sandhed: Vejen, sandheden og livet.

Det er så umådelig svært for mig at tale om, fordi tro for mig er en stærk, personlig sag, og jeg tager mig fortsat i at tøve, når jeg bliver spurgt, om jeg er troende...

Jeg er præget af den lutherske evangeliske blufærdighed, men jeg kan ikke bare se til, at den kristne tro forvitrer; men det er, hvad der sker, hvis vi mister sproget til at tale om troen. Så er der bare fortvivlelse og håbløshed.

Jeg hører til dem, som mener, at vores kirke skal missionere i Danmark. Hvorfor har man så travlt med at søge tværkulturel dialog, når buddet i Bibelen lyder, at I skal døbe og oplære i den kristne tro?

Ofte kan livet opleves som en myretue, hvor vi bare tumler rundt, men der er et sted, hvor der er et håb og en tro på noget, som er højere. Som kristen har jeg et håb om tilgivelse og adgang til det evige liv...

Jeg oplever, at gudstjenesten kan sætte mig fri. For mig er nadveren central, fordi jeg bliver mindet om mine synders forladelse, og jeg føler mig sendt ud fra nadverbordet: “Gå da med fred og tjen Herren med glæde.”

Men det er også her, hvor der kommer en skizofreni ind. Kristendommen sætter mennesket fri til at være menneske, men der er samtidig givet nogle etiske fordringer, hvor vi vil falde, uanset hvad vi gør. Det er et sisyfosarbejde.

Jeg opfatter samvittigheden som Vorherres stemme, og jeg kan ikke agere uden min samvittighed. Når jeg tænker tilbage på mit politiske liv, er der en del eksempler på, at jeg har taget politiske modstandere i forsvar, fordi min samvittighed har budt mig det.

Men selv om jeg opfatter samvittigheden som Vorherres stemme, betyder det ikke, at jeg ikke nogle gange krænker den. Derfor elsker jeg også Luthers formulering om, at vi skal synde tappert, fordi han her så klart viser kristendommens frisættende potentiale: Jeg er et menneske med brug for syndernes nådige forladelse.

Jeg forsøger ikke at indflette mig selv i en slags guddommeliggørelse, som mange andre i vores kultur gør. Nej; jeg ved, at jeg ikke har noget at lade nogen høre, for ofte må jeg med Paulus erkende, at jeg gør alt det, som jeg ikke vil, og ikke det gode, som jeg gerne vil gøre. Under andre forhold kunne det have været mig, som var kz-vagt. Jeg har ikke noget at lade nogen høre.

Kristendommen er et af de ganske få steder, hvor man kan søge hen, hvor man ikke behøver at lade som om, og det er blevet vigtigere for mig de senere år, hvor politik i stigende grad har været fyldt af tomhed og mangel på mening.

Det skyldes nok ikke mindst, at alle er begyndt at ligne hinanden, og jeg ligner jo ikke særlig mange, så det giver en naturlig ensomhedsfølelse. Når man er fyldt af tomhed, er det godt at få tingene målt med evighedens alen, og det kan man gøre i kirken og Bibelen. En af mine yndlingsbøger i Bibelen er Prædikerens Bog: “Så spis da dit brød med glæde, og drik din vin af et glad hjerte.” Og: “Nyd livet med den kvinde, du elsker i det tomme liv, Gud har givet dig under solen.” Mere mening er der ikke. Det er så frisættende at læse de ord.

Skulle jeg få et våbenskjold, skulle der stå: “Ene er du aldrig.” Jeg synes, jeg har prøvet ensomhed, men jeg har også fået lov at erfare, at jeg aldrig er helt alene, selvom jeg har tænkt, at jeg var det. Jeg husker engang, hvor jeg oplevede mig selv som virkelig ensom.

Jeg opsøgte sognepræst Kathrine Lilleør, og hun sagde, at jeg skulle anråbe Gud. Her ramte hun mig på min kristne blufærdighed, for nok havde jeg bedt, men jeg havde foldet mine hænder under dynen ved sengetid, men hun rådede mig til oprigtigt at anråbe Gud. Og det hjalp.

Søren Pind



At kende sig selv

Vi befinder os nu i den sidste del af Trinitatistiden, ”kirkens hverdag”. I den periode opmuntres vi i evangeliets tekster som menighed til at leve dåbens liv både i glæde og sorg. Men også temaer som tak og glæde, selvransagelse og bod møder vi i teksterne i Trinitatistiden - og ikke mindst Guds tilgivelse, der jo bestemt er et kendetegn på den kristne trosopfattelse. Vi får at høre, at vi modtager Guds tilgivelse for vort levede liv med både dets fejl og mangler, og den tilgivelse kan vi give videre til vore medmennesker, og det er ”at leve dåbens liv”.

I dåben modtager dåbsbarnet en ny identitet som kristen, om det nu er en ny lille og spæd, et stort barn eller en voksen. Den, der døbes, får i dåben selv at høre, at det er Guds barn. Dermed bliver der sagt direkte til den, der døbes, at Gud står ved sit barn, også når der begås fejltrin i dets liv.

I Trinitatistiden indledes også dåbsoplæringen, konfirmandforberedelsen og minikonfirmandundervisningen. Formålet er at gøre børn og de unge fortrolige med den kristne tros indhold og folkekirkens gudstjeneste, og at lære børn og unge, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og være en del af det kristne fællesskab.

Denne lære indebærer også det at lære sig selv og sin identitet at kende. Og det er der skrevet en meget fin sang om, som man kan finde i Højskolesangbogen **At kende sig selv** (DDS nr. 202; tekst: Jesper Kallesøe, 1994). Sangen handler om unges søgen efter identitet. Om at sprænge grænser og blive sig selv uden al for megen selvoptagethed. Man frigøres i åbenhed og fællesskab med andre frigøres, så man slipper ud af den kontrol, som forstanden ofte binder en i.

At kende sig selv er at finde et lys
og flakke som møl i spiraler,
at føle et sug mod det fjerne, et gys
i flugt med kometernes haler
- springe sig ud

gennem knogler og hud
og glide mod himlen som svaler

At finde sig selv er at røbe sit skjul
og finde sig i at bli'e fundet,
at råbe "hér er jeg" og træde i sol
- for før var du blindet og bundet!
Frit komme frem
som en ven mellem dem,
der troede, du var forsvundet.

Men det at kende sig selv er jo ikke kun forbeholdt børn og unge, nej, det er en proces som varer ved hele livet. Vi må have mod til både at flakke om, og mod til aldrig at opgive at følge både det, der giver sug og gys i maven, om det nu er pga. spænding og nye tiltag i livet eller det er pga. svære udfordringer i livet. At kende sig selv handler om, at bevare modet til at udfolde sig, også når livsudfoldelsen bevæger sig i svimlende højder uden fast grund under fødderne. At kende sig selv er at turde røbe det, man helst vil skjule, sine svagheder, sorger og bekymringer. Og det at turde træde frem i lyset, så der kan løses op for det, der blænder og binder en. Men også det at turde vende tilbage som en ven til dem, man har brudt med.

Som sagt modtager man en ny identitet i dåben. Her træder man ind i et fællesskab med enhver, der er døbt til troen på Jesus Kristus. Man bliver bekræftet i, at man er en del af et større fællesskab, som består af en uendelig række af mennesker i det kristne fællesskab. I dåben skænkes den døpte Helligånden, og dermed åbnes en dør til et uendeligt rum, hvor troens mulighed åbner for at leve dåbens liv, et liv knyttet sammen med Gud til evig tid.

Og skulle man i livets udfoldelse fare vild i sin søgen efter at lære sig selv at kende, ja, så står Guds dør åben også for den vildfarne, for Gud kender enhver af sine børn og vil hjælpe alle som en til at finde og kende sig selv.

Rie Mortensen