

BRANDE SOGN



Kirkeblad december 2015 - januar 2016

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester

BRANDE	25. november	17.30	SPAGHETTIGUDSTJENESTE	Mortensen
	29. november	10.00	1.s.i.Advent	Holst-Larsen
	2. december	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	6. december	10.00	2.s.i.advent	Mortensen
	13. december	10.00	3.s.i.advent (afslut. babysalmesang)	Dolmer
	20. december	10.00	4.s. i advent	Holst-Larsen
	24. december	13.00	JULEAFTEN	Mortensen
	24. december	14.30	JULEAFTEN	Dolmer
	24. december	16.00	JULEAFTEN	Holst-Larsen
	25. december	10.00	JULEDAG	Holst-Larsen
	26. december	10.00	2.JULEDAG	Holst-Larsen
	27. december	10.00	Julesøndag	Holst-Larsen
	1. januar	14.00	Nytårsdag	Dolmer
	3. januar	10.00	Hellig tre konger	Mortensen
	6. januar	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	10. januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Dolmer
	17. januar	10.00	Sidste.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
	22. januar	19.00	Nytårsparade med FDF og DDS	Holst-Larsen
	24. januar	10.00	Septuagesima	Holst-Larsen
	31. januar	10.00	Seksagesima	Dolmer
31. januar	19.00	KYNDELMISSE m. konfirmander	Dolm./Holst-L.	
UHRE	29. november	12.30	1.s.i.Advent	Mortensen
	6. december	19.30	2.s.i.advent	Dolmer
	20. december	10.00	4.s. i advent	Mortensen
	24. december	16.00	JULEAFTEN	Dolmer
	25. december	10.00	JULEDAG	Mortensen
	3. januar	10.00	Hellig tre konger	Dolmer
17. januar	10.00	Sidste.s.e. Hellig tre konger	Mortensen	
31. januar	10.00	Seksagesima	Holst-Larsen	
SKÆRLUND	29. november	19.00	1.s.i.Advent	Holst-Larsen
	13. december	10.00	3.s.i.advent	Holst-Larsen
	24. december	14.30	JULEAFTEN	Holst-Larsen
	25. december	10.00	JULEDAG	Dolmer
	10. januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
24. januar	10.00	Septuagesima	Dolmer	
ENGPARKEN	24. december kl.10.30	v. Holst-Larsen		
BRANDLUND-PARKEN	24. december kl.10.30	v. Dolmer		

PRÆSTER

Arne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk

Anne Dolmer

Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk

Rie Mortensen

Storegade 10 B, "Udhuset"
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk

KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642

Åbningstider

Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE

Rikke Nørulf

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk

Åbningstider

Man til fre kl. 9-11

FORMÆND

- MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum

Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Holger Olesen

Tlf. 97 18 70 61

SKÆRLUND: Hanne Frandsen

Tlf. 97 18 26 57

www.brandekirke.dk

Odin og Jesus

En gang til en gudstjeneste i adventstiden udvandrede en kvinde midt under min prædiken. Jeg fik aldrig at vide hvorfor, men det skete just, som jeg var ved at fortælle Balders tragiske historie fra den nordiske mytologi. Det er jo historien om, at selv om menneskene vil prøve at sikre sig mod død og fortræd - tage misteltenen i ed, som det hedder - ja, så kan de det ikke. Det står ikke i deres magt. Balder dør, også selv om hans helikoptermor af en mor prøver at beskytte ham; og ingen kan skaffe ham tilbage fra dødsriget.

Men hvorfor stod jeg da og fortalte netop den historie som en del af min prædiken. På grund af Grundtvig! I sine yngre dage var han ramt af en heftig Asarus, som han kaldte den: "Høje Odin! Hvide Krist, slettet ud er jeres Tvist. Begge Sønner af Alfader." I dette vers fra 1808 sidestiller Grundtvig åbenbart Odin og Jesus. De er begge sønner af Gud.

Der er altså ikke nogen stridighed mellem kristendom og nordisk mytologi. Det fandt Grundtvig dog senere ud af var for meget af det gode, eller rettere: for upræcist. For han slap ikke den nordiske mytologi af den grund, tværtimod betragtede han den lidt som nordens gamle testamente: den kunne fortælle sandfærdigt om nordisk mentalitet og folkets livsforståelse: Hvem er vi og hvordan har vi forstået os selv - også før kristendommen kom til Danmark? Nordens mytologi var altså på ingen måde ugudeligt hedenskab, som den udvandrede kvinde vist mente, nej, den bidrog for Grundtvig til beskrive menneskers livsbetingelser til enhver tid - f.eks. deres dødelighed.

På den måde kunne fortællingerne fra den gamle gudeverden øve Johannes- Døber-virksomhed: Ved at beskrive menneskelivet i dettes nøgne skrøbelighed peger de frem mod den Kristus, som er den eneste som kan klæde mennesker på. Balder optræder faktisk i salmebogen: "Isen optøs ej af gråd for Balder" (salmebogen nr. 733). Vores nordiske hjerte er ved vintertide frosset ned i en kæmpe isklump - det fortæller den knugende Balderhistorie. Kun én kan tømpe den op: "Betlehemsbarnet i kryberummet". Det er der ikke ret mange af de såkaldte asatroende, som er klar over: at Balder og den nordiske mytologi er en tjener for den kristne forkyndelse. De, som fnyser over den nordiske mytologi som ugudelighed ift. den rette kristentro og de, som fnyser over kristendommens ift. den seje nordiske mytologi er i tæt familie. Men Grundtvig forbandt dem med hinanden.

Arne Holst-Larsen

Babysalmesang

Jeg begynder et nyt hold i januar. Du kan tilmelde dig til mig personligt på tlf. 25668093.

Julie Wieland

Julehjælp 2015

Har du svært ved at få julen til at hænge økonomisk sammen, så har du mulighed for at søge julehjælp i kirken. Ansøgninger om julehjælp kan sendes til præsterne - helst skriftligt og gerne pr. mail. Se præsternes adresser på side 2.

Arne Holst-Larsen



Ved julekoncerten d. 10. december i Brande kirke optræder bl.a. dette dejlige kor: Kirkekor.



"Lysenes messe". Søndag d. 31.januar holdes der kyndelmissegudstjeneste med konfirmanderne og deres forældre i Brande kirke.

Aktiviteter i Brande Sogn

Onsdag d. 25. november kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Afslutning med efterårets minikonfirmander. Efter gudstjenesten er der spisning i sognegården.

Fredag d. 27. november kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Mogens Højmark fra Odder fortæller om Karen Jeppe, Armeniernes Moder. Karen Jeppe, en pige fra Gylling, blev som ung grebet af at høre om, hvordan det armenske folk blev forfulgt. Hun følte så stærkt et kald, at hun i 1903 rejste til Urfa i Tyrkiet for at hjælpe de forældreløse børn. Karen Jeppe blev i Urfa, også mens de værste forfølgelser af det armenske folk stod på. Her hjalp hun, hvor det var muligt. Da 1. verdenskrig var forbi i 1918, rejste hun hjem til Danmark, men i 1921 tog hun til den armenske flygtningelejr i Aleppo i Syrien, hvor hun fortsatte sit hjælpe-arbejde med støtte fra Armeniervenner i Danmark og fra resten af verden. Hun døde i 1935 og ligger begravet i Aleppo.

Søndag d. 29. november kl. 12.30

ADVENTSGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE

Afslutning med Uhre Friskoles konfirmander i dette efterår.

Søndag d. 29. november kl. 19.00

ADVENTSGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE

Indslag fra Blåvand. Efter gudstjenesten samvær og underholdning i Skærlund forsamlingshus.

Onsdag d. 2. december kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen

Søndag d. 6. december kl. 19.30

ADVENTSKONCERT I UHRE KIRKE

Under temaet "Forventning" synger Mette Hald, Annelise Albertus, Annette Pedersen og Alice Tobiesen fra Brande Vokalensemble danske adventssalmer. Organist Irma Andersen sidder ved orglet, og sognepræst Anne Dolmer læser en række tekster. På programmet er også indlagt kendte fællessalmer. Efter koncerten er Uhre Menighedsråd vært ved en kop kaffe i kirken.

Torsdag d. 10. december kl. 19.30

JULEKONCERT I BRANDE KIRKE

Kirkekoret og Korskolens, Folkekoret og Vokalensemblet medvirker under ledelse af organist Irma Andersen med en række smukke julesatser. Organist Anne Grethe Christiansen sidder ved orglet, og sognepræst Arne Holst-Larsen binder programmet sammen med tekstlæsninger. Entré: 50 kr., børn gratis. Entréen går ubeskåret til menighedsrådets juleuddeling. Efter koncerten inviterer Brande Menighedsråd alle på gløgg og æbleskiver i sognegården.

Mandag d. 14. december kl. 10.45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

En særlig gudstjeneste for ældre med særligt fokus på genkendelighed og tryghed. Til denne gudstjeneste skal vi synge nogle af de velkendte julesalmer. Ved Anne Dolmer i samarbejde med Engparken og Solskinscafeen.



Frederiksborg Slotskirkes Kantori gæster Brande kirke d. 31.januar

Onsdag d. 6. januar kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen

Torsdag d. 7. januar kl. 16.30

FORTÆLLETIME FOR DE 4-6 ÅRIGE I BRANDE KIRKE

Anne Dolmer og Gitte Brønnum inviterer til fortælletime i kirken 5 gange i januar/februar. Børn, forældre og bedste-forældre er velkomne!

Fredag d. 22. januar kl. 19.00

NYTÅRSPARADE I BRANDE KIRKE

Med FDF OG DDS i Brande. Efter denne gudstjeneste er der hyggeligt samvær med lotteri i FDFhuset

Fredag d. 29. januar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN

Ved Arne Holst-Larsen

Søndag d. 31. januar kl. 15.00

KONCERT I BRANDE KIRKE

Frederiksborg Slotskirkes Kantori synger bl.a. Mikkel Pettersons Chesterton-sange.

Søndag d. 31. januar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Gudstjenesten er især for konfirmanderne og deres familier. Ved en særlig gudstjeneste fejrer vi Guds lys –midt i vinterens mørke. Kyndelmisse betyder ”lysenes messe”. Ved Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.



BRANDE EGNENS
højskoleforening

Møderne finder alle sted i Sognegården og altid kl. 19.30

11. januar 2015

CAND.MAG OG ISLAMOLOG JESPER PETERSEN

”Nye vinde over Mellemøsten”

8. februar 2015

PROFESSOR OVE KORSGAARD

”Solskin for det sorte muld”

7. marts 2015

JOURNALIST ANDERS LAUGESEN

”Fra døberbevægelse til statsreligion”

Indre Mission Samfund



Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.

DECEMBER

Torsdag d. 3. kl. 19.30
Torsdag d. 10. kl. 19.30

Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Julekoncert i Brande kirke
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i sognegården.

Søndag d. 13. kl. 10.00

Gudstjeneste i Skærlund kirke ved Arne Holst-Larsen.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost hos Anita og Jan Hove Nielsen, Sdr. Karstoftvej 3.
Pris: 35 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Tilmelding til Anita (22 81 05 60) senest d. 8.
Julefest ved børne- og juniorklubben.

Mandag d. 28. kl. 19.30

JANUAR

Torsdag d. 7. kl. 19.30
D. 11.-15. kl. 19.30

Bibelkreds i hjemmene.
Evangelisk Alliances bedeuqe.
Mandag: I missionshuset, Herningvej 2, Brande
Tirsdag: I Brande kirke
Onsdag: I Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj
Torsdag: I Baptistkirken, Vejlevej 6, Brande
Fredag: I Troens Ord, Højmarksvej 22, Brande
Alle aftener er der indsamling til evangelisk alliance.

Torsdag d. 21. kl. 19.30

Møde ved Hans Jørgen Hedegaard, Brande.
Emne: Jesus helbreder! ?

Mandag d. 25. kl. 14.30

Eftermiddagsmøde v. fritidsforkynder Peter Kristensen, Vejle

Torsdag d. 28. kl. 18.00

En aften for alle aldre, med fællesspisning.
Pris: Voksne 50 kr. - 10 -18 år 25 kr. - under 10 år gratis.

BØRNEKLUBBEN

Alle børn fra 3 år er velkomne. Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00–17.30 i missionshuset, Herningvej 2. Vi hører fortællinger fra Bibelen, og der er mange spændende aktiviteter.
Kontingent: 100 kr. halvårligt.

Kontakt: Kirsten Laursen, tlf. 97 18 23 57

JUNIORKLUBBEN

For alle drenge og piger fra 4. klasse og opefter. Vi mødes hver mandag kl. 19.30–21.00 i missionshuset, Herningvej 2. En aften om ugen med nyt fra Bibelen, aktiviteter, kammeratskab, sjov, alvor og udfordring.

Kontakt: Anton Skovbjerg, tlf. 97 18 36 23

Give/Brande IMU

IMU står for Indre Missions Ungdom, en kristen forening, hvor vi er en masse glade og friske unge fra Give, Brande og omegn, der mødes tirsdage kl. 19.15 i Give eller Brande til socialt samvær, hygge og ikke mindst fællesskab om Gud. Der er fælles kørsel, når aftenne ikke foregår i Brande.

Kontakt: Jonas Eriksen, tlf. 21 84 22 83.



*...så bliver vi fortalt videre af det store krucifiks af egetræ, der peger mod vinduerne i koret med både påskeliljen og pinseliljen...
(foto: Bjørn Brix)*

Stjernen over Skærlund

For godt 2000 år siden fik en gruppe stjernetydere i Østen øje på en ny stor stjerne på nattehimmelen. De fulgte stjernens bane, fordi det var spået, at en sådan stjerne var tegn på, at et kongeligt barn var blevet født. Stjernen stod stille over en stald i Betlehem og her fandt de Marias nyfødte søn svøbt og lagt i en krybbe.

Sådan fortælles der i begyndelsen af Mattæusevangeliet og siden blev stjernen et symbol ikke bare på Jesu fødsel men på ethvert menneskes fødsel. Det kan man forvise sig om, hvis man går en tur på kirkegården og ser hvordan fødselsdatoen på mange gravsten er markeret med en stjerne og dødsdatoen er markeret med et kors.

For nogle år siden fulgte jeg selv stjernens vej gennem det nordlige Spanien. Ruten var ikke markeret med stjerner men med gule muslingeskaller malet på vejsten og husmure, men målet var Santiago de Compostella og Domkirken, hvor disciplen Jakobs relikvier bliver opbevaret. Byens navn betyder direkte oversat "Sankt Jakob fra Stjernemarken".

Nogle år efter fulgte jeg nye veje og kom til Skærlund kirke, der bogstavelig talt stadig ligger ude på marken. Jeg fik hurtigt øje på det forunderlige, at Skærlund kirke har sin helt egen stjerne. Når man ser op, så er den lige så fint malet øverst i kuplen lige midt i kirken.

Den minder om stjernetyderne, der fulgte stjernen og fandt et barn. Den minder om Sankt Jakob og alle de pilgrimme gennem tiden, der har fulgt vejen til det nordligste Spanien – og om min egen vandring. Og den minder os alle om, at også her

– ude på marken – skal evangeliet forkyndes. Også her viser stjernen vej.

Der er en vinkel, hvorfra man ser stjernen i Skærlund på en helt særlig måde. Det kræver, at man ligger sig på ryggen på gulvet lige under kuplen. Gør man det, så bliver man i første omgang forstyrret af kirkens store lysekrone. Men kigger man efter en ekstra gang, så sker der noget uventet – i hvert fald i dagslys, når solen skinner: Vinduerne i kuplen spejler sig i lysekronen, så der danner sig nye cirkler af bittesmå vinduer i lampens messingkugler. Se selv på kirkebladets forside!

Stjerne – lysekrone – vinduer.

Ligesom vinduerne spejler sig i lysekronen under stjernen, sådan kan vi, der ligger på gulvet under lysekronen eller sidder på bænkene og kigger op, spejle vores eget liv i det særlige lys. Vi kommer ind i kirken ude fra marken eller inde fra byen. Vi kommer med vore tanker og bekymringer. Vi kommer med vores helt almindelige hverdagsliv – men ligesom ruderne spejler sig i lysekronen, der har stjernen som baggrund – sådan bliver vore liv løftet op af det kirkerummet fortæller. Som en lille rude, der spejler sig i lyset udefra, sådan er vores lille historie fortalt ind i Guds store historie. Her fortæller stjernen begyndelsen. Og rejser vi os op og kigger os omkring i kirken, så bliver vi fortalt videre af det store krucifiks af egetræ, der peger mod vinduerne i koret med både påskeliljen og pinseliljen. Og således fortalt sammen med Guds historie om og med mennesker kan vi igen forlade stjernemarken i Skærlund med mod og lyst og trøst til en ny uge.

Anne Torpegaard Dolmer



Vores tanker om tiden bestemmer, hvordan vi håndterer den.

“Det sker når du hviler”

Den svenske præst og forfatter Tomas Sjödin har skrevet bogen “Det sker når du hviler”. I bogen giver han et bud på, hvordan man kan tænke anderledes om tiden og slår til lyd for at man genopdager hviledagen. Jeg mødte ham til boglancering i Århus i efteråret. Før vi lader os rive med af juletravlheden er det måske en god idé at stoppe op og lytte til ham. Her er et kort uddrag af hans bog sammen med 8 opfordringer til at opfatte tid på en anden måde:

“Kan vi se på det efter frokost”?

Det spørgsmål er blevet næsten umuligt i vores tid. Der er nemlig sket noget med vores forhold til tiden. Tid er blevet en moderne luksus, for lidt tid vores mest plagsomme mangel. Spørger man nogen, hvad de ønsker sig mest af alt, er det sjældent noget materielt: “Jeg har alt, hvad jeg har brug for”, lyder det ofte. “Men hvis jeg skulle ønske mig noget, ville det nok blive lidt mere tid”. En ekstra dag mellem tirsdag og onsdag, en forlængelse af tiden. Oplevelsesgaver er blevet mere og mere populære. Vi køber tid på gavekort, og det går op for mig, at det er vores ændrede måde at betragte tiden på, der er en af årsagerne til, at hvilen er så trængt. Vores tanker om tiden bestemmer, hvordan vi håndterer den.

Jeg er tilbage hos min far. Han sov til middag hver dag på den samme sofa og med avisen Dagen foldet som et tag over ansigtet. Jeg har tidligere hævdet, at han ikke havde mindre at lave, end vi har i dag, men han så muligvis på tiden på en anden måde. Han tog sig af tingene i den rækkefølge, de kom, og det, han ikke nåede i dag, fik lov at vente til dagen efter eller til efter weekenden. Men det samfund, han arbejdede og sov til middag i, findes ikke mere. Jeg husker ikke, at telefonen nogensinde ringede hjemme hos os, når vi spiste frokost. Eller at han i så fald var gået hen og havde taget den. Alle spiste frokost på samme tid, mellem tolv og et, og var det nødvendigt at ringe til nogen, gjorde man det efter frokost. Far havde respekt for tiden. Både sin egen og andres. Og desuden havde han en evne, jeg altid har misundt ham: Han kunne tage det med ro. Det meste foregik stille og roligt. “Det ordner

sig”, var hans motto. I Ångermanland har man et ordsprog, som lyder: “Det er med tiden, som når man kører på slæde ned ad en iset bakke. Det hjælper ikke at bremse”. Tiden har ikke forandret sig siden dengang. Den går stadig sin vante gang. Men bakken? Er den ikke blevet væsentligt stejlere?

For ikke helt at halse efter “udviklingen” er man nødt til at udarbejde sine egne strategier og finde en rimelig indstilling, en måde at tage ansvar på for den eneste tid, man reelt kan påvirke, nemlig sin egen.

Liggende på sofaen herhjemme har jeg i løbet af foråret samlet, lånt og husket på forskellige teser eller tanker om vores måder at tænke over tiden på. Det er ikke råd i den forstand, snarere pejlemærker, man bør holde øje med. En sofafilosofi i otte punkter.

1. Den, der har tid, vinder hjerter.
2. Det er vigtigere at være optaget af det, der sker her, end af det, der sker nu.
3. I stedet for at tænke: “Det tager tid”, skal du forsøge at tænke: “Jeg har tid”.
4. Alt er sjovt, hvis man har tid til det.
5. Beregn, hvad ting koster i tid i stedet for i penge.
6. Tænk småt.
7. Gud står uden for tiden.
8. Tiden går ikke. Den kommer.

Min mor har en munter nabo. Efter at de engang havde sludret lidt, fortalte han, hvordan han begynder sin dag: “Først går jeg ud og henter avisen. Ude ved postkassen tjekker jeg dødsannoncerne for at se, om min dødsannonce er der. Er den der ikke, går jeg ind og laver kaffe”. Det er også en måde at forholde sig til tiden på. At blæse på den og drikke sin morgenkaffe.

God adventstid og glædelig jul!

Anne Dolmer