

BRANDE SOGN



Kirkeblad december 2013 - januar 2014

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester

BRANDE	27.november	17.30	SPAGHETTIGUDSTJENESTE	Mortensen
	1.december	10.00	1.s.i.advent	Holst-Larsen
	8.december	10.00	2.s.i.advent	Dolmer
	11.december	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	15.december	10.00	3.s.i.advent	Mortensen
	22.december	10.00	4.s. i advent	Holst-Larsen
	24.december	13.00	JULEAFTEN	Mortensen
		14.30	JULEAFTEN	Dolmer
		16.00	JULEAFTEN	Holst-Larsen
	25.december	10.00	JULEDAG	Dolmer
	26.december	10.00	2.JULEDAG	Holst-Larsen
	29.december	10.00	Julesøndag	Holst-Larsen
	1.januar	14.00	Nytårsdag	Dolmer
	5.januar	10.00	Hellig tre konger	Holst-Larsen
	8.januar	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	12.januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Mortensen
	17.januar	19.00	Nytårsparade med FDF og DDS	Dolmer
	19.januar	10.00	2.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
	26.januar	10.00	3.s.e. Hellig tre konger	Dolmer
	2.februar	10.00	4.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
	2.februar	19.00	Kyndelmissegudstj. med konf.	Dolm./Holst-L.
UHRE	1.december	12.30	1.s.i.advent (minikonf.afslutning)	Mortensen
	8.december	10.00	2.s.i.advent (musikgudstjeneste)	Dolmer
	24.december	16.00	JULEAFTEN	Dolmer
	25.december	10.00	JULEDAG	Holst-Larsen
	5.januar	10.00	Hellig tre konger	Dolmer
	19.januar	10.00	2.s.e. Hellig tre konger	Mortensen
2.februar	10.00	4.s.e. Hellig tre konger	Dolmer	
SKÆRLUND	1.december	19.00	1.s.i.advent (musikgudstjeneste)	Holst-Larsen
	22.december	10.00	4.s. i advent	Dolmer
	24.december	13.00	JULEAFTEN	Holst-Larsen
	25.december	10.00	JULEDAG	Mortensen
	12.januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Dolmer
	26.januar	10.00	3.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
ENGPARKEN	Juleaften kl. 10.30		Holst-Larsen	
BRANDLUND-PARKEN	Juleaften kl. 10.30		Dolmer	

PRÆSTER

Arne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk

Anne Dolmer

Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk

Rie Mortensen

Storegade 10 B, "Udhuset"
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk

KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642

Åbningstider

Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00
(lukket 24.12 og 31.12)

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE

Rikke Nørulf

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk

Åbningstider

Man til fre kl. 9-11
(lukket 24.12 og 31.12)

FORMÆND

- MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum

Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Holger Olesen

Tlf. 97 18 70 61

SKÆRLUND: Hanne Frandsen

Tlf. 97 18 26 57

www.brandekirke.dk

Historiefortælling i kirken

Torsdag d. 26. sept. gik jeg gennem Brande by med mine to børnebørn Amalie på 4 år i den ene hånd og Kathrine på 5 år i den anden hånd. Vi havde besluttet, at vi sammen ville til fortælletime i Brande Kirke og gik nu forventningsfulde og nysgerrige ved hinandens side og ventede spændt på, hvad dagen ville bringe. Da vi trådte ind i kirken, blev vi vel modtaget af Anne (præsten) og Gitte (medhjælper), der bød os på frugt, saftvand og kaffe.

Pigerne var imponerede over det store kirkerum og foreslog, efter at den første forlegenhed havde lagt sig, at her kunne vi godt give os til at lege "Gemme" (deres foretrukne leg p.t.) for her var mange potentielle gemmesteder. Nu skulle fokus jo være et andet sted, så efter at have gået en runde i kirken og den første nysgerrighed var stillet, samledes alle børnene (11 i alt) på puder omkring et stort blå tæppe, som lå på trappeperne fra alteret og ned gennem midtergangen.

Børn har jo en fantastisk evne til at omstille sig og være i nuet, så det varede ikke længe før Anne havde børnene i sin hule hånd. Midt på det blå tæppe stod en lille kurv med låg på og et andet sted stod et lille skib med div. træfigurer. Da Anne løftede låget på kurven, blev der stille og spændingsmomentet steg - for hvad gemte der sig under låget? Dagens fangst var et billede af en regnbue, som mandede ud i historien om Noahs ark. Børnene undlod ikke at fortælle Anne, at de godt kendte regnbuen bl.a. fra Joakim Von And. Det førte så til en lille dialog, hvor det kendte og det ukendte mødtes. Derefter sang vi "Spænd over os dit himmelsejl" fra Børnesalmebogen, der er illustreret med nogle fantastisk smukke billeder. (Børnene har fået hver en cd med hjem med alle sangene fra børnesalmebogen)

Så var det den lille træbåds tur til at indtage arenaen på det blå stof. Og i dag var den centrum i fortællingen om Jesus og Peters vandring på vandet og hvordan TRO var altafgørende for, om man kunne forblive oven på vandet. Børnene skulle efterfølgende selv prøve at gå på vandet via en lille snor, der blev lagt på det "blå hav".

Ovenstående er nogle eksempler på, hvordan formidlingen af de fantastiske fortællinger i biblen kan omsættes til børnehøjde. Indtil nu har børnene prøvet mange forskellige ting.

De har prøvet at blive båret igennem kirken i et "fiskenet", da historien om Jesus som menneskefisker var aktuel. De har prøvet at spise boller med makrel, da historien om bespisningen i ørkenen var aktuel osv.

I skrivende stund er vi halvvejs igennem forløbet og det er allerede blevet vores lille udflugtsdag med meningsfuldt samvær. At det samtidig har sat en refleksion i gang, der ligger udover nuet, kommer fint til udtryk når Amalie siger: "Jeg var i svømmehallen den anden dag. Jeg prøvede at gå på vandet, men det gik ikke. Jeg blev våd" og Kathrine, der igen var i gang med gemmelegen, udbryder: "Jeg ser lige efter om Gud også har gemt sig"

På den måde er børn jo fantastiske at arbejde med. Tak til Anne og Gitte fordi I har taget initiativ til disse spændende eftermiddage. Vi glæder os til næste halvleg.

Der kommer et nyt forløb med 8 fortælletimer til foråret. 1. gang er 20. februar kl. 16.30. Billedet på forsiden stammer fra en fortælletime.

Mormor Hanne, Amalie og Kathrine.

Ny kirketjener i Brande kirke

Menighedsrådet har pr. 1. november ansat Hanne Hestehave som ny kirketjener. Hun fortæller følgende om sig selv:

"Jeg bor på en gård mellem Thyregod og Brande i Thyregod sogn. Jeg er sygeplejerske og har de sidste år arbejdet som hjemmesygeplejerske i Brande. Nu glæder jeg mig til at arbejde som kirketjener ved Brande kirke, til samarbejdet med de ansatte og menighedsrådet - og til at møde dem, der kommer i kirken."

Menighedsrådet ønsker Hanne Hestehave velkommen og ser meget frem til samarbejdet.

Samtidig takker vi Anna Rørby Jensen for særdeles godt samarbejde - fra 2007 og frem til i dag - idet vi ønsker hende et spændende otium.

Menighedsrådet i Brande





12. december giver Folkekoret sammen med Kirkekoret koncert i Brande kirke. Entré: 50 kr, som går til Julehjælpen i Brande

Aktiviteter i Brande Sogn

Onsdag d. 27. november kl. 17.30

SPAGHETTIGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Der holdes gudstjeneste i børnehøjde, hvor alle uanset alder er velkomne. Efterårets minikonfirmander deltager aktivt i gudstjenesten og efterfølgende er der fællesspisning i Sognegården. Traditionen tro består menuen af pasta og kødsauce. Efter middagen får minikonfirmanderne overrakt en gave som bevis på, at de har deltaget aktivt i at lære Folkekirken nærmere at kende, og børnene vil medvirke ved lidt underholdning.

Fredag d. 29. november kl. 9.00 – 11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Anne og Arne Dolmer

Søndag d. 1. december kl. 12.30

FAMILIEGUDSTJENESTE I UHRE KIRKE

Med afslutning for minikonfirmanderne. Børnene i 3. og 4. klasse på Præstelundskolen og Uhre Friskole har været i Ribe Domkirke for at synge seks forskellige salmer i forbindelse med RAMSprojektet. Nogle af disse salmer vil blive sunget ved gudstjenesten. Kom og vær med, alle er velkomne.

Søndag d. 1. december kl. 19.00

MUSIKGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE

Jørgen Nickelsen og hans kvartet medvirker med folkemusik i såvel kirken som forsamlingshuset. Efter gudstjenesten er der kaffe i Skærlund forsamlingshus.

Søndag d. 8. december kl. 19.30

ADVENTSKONCERT I UHRE KIRKE

Brande Kirkekor medvirker under ledelse af organist Irma Andersen. Sognepræst Anne Dolmer læser fra "Legenden om juleroserne" af Selma Lagerlöf vekslende med korsang og fællessalmer. Efter koncerten er Uhre Menighedsråd vært ved en kop kaffe i kirken.

Onsdag d. 11. december kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Et billede, tre salmer, spændende orgelmusik og nye læsninger fra Bibelen - dét er en billedgudstjeneste. Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen. Næste billedgudstjeneste: 8.januar.

Torsdag d. 12. december kl. 19.30

JULEKONCERT I BRANDE KIRKE

Brande Kirkekor, Korskolen, Brande Folkekor og Brande Vokalensemble synger under ledelse af organist Irma Andersen. Anne Grethe Christiansen sidder ved orglet og Arne Holst-Larsen medvirker med tekstlæsninger af Søren Kierkegaard. Ved koncerten tages 50 kr. i entré (børn gratis). Pengene går til Menighedsrådets juleuddeling. Efter koncerten inviterer Brande Menighedsråd alle på gløgg og æbleskiver i Sognegården.



8. december medvirker Kirkecoret ved adventskoncerten i Uhre kirke

Fredag d. 17. januar kl. 19.00

NYTÅRSPARADE MED FDF OG DDS

Lad os vinde kampen mod håndboldlandsholdet (som vi plejer) ved at møde op til denne traditionsrige gudstjeneste, hvor både DDS og FDF deltager. Hyggeligt samvær i FDFs hus efter gudstjenesten – med lotteri og flotte præmier. Alle er velkomne.

Lørdag d. 25. januar kl. 9.00-15.00

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING I BRANDE SOGNE

Den første af i alt fire undervisningslørdage – tilmelding til Brande kirkekontor. Nye deltagere er også meget velkomne. Se yderligere oplysning på hjemmesiden.

Fredag d. 24. januar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Arne Holst-Larsen

Torsdag d. 20. februar kl. 16.30

FORTÆLLETIME I BRANDE KIRKE

Anne Dolmer påbegynder en ny række af fortælltimer for de 4-6-årige.



BRANDE EGNENS

højskoleforening

Mandag d. 13. september kl. 19.30

FOREDRAGSAFTEN

i Sognegården med sognepræst Arne Holst-Larsen.

“SØREN KIERKEGAARD: KIERLIGHEDENS GJERNINGER”

Det såkaldte kirkegårdår er ganske vist ovre, men det er Kierkegaard ikke. Vi tager en runde med et af hans hovedskrifter “Kierlighedens Gjerninger”.

Mandag d. 17. februar kl. 19.30

FOREDRAGSAFTEN

i Sognegården med forstander Jørgen Carlsen

“FORUNDRINGSPARATHED”

Jørgen Carlsen er idéhistoriker og siden 1986 forstander for Testrup Højskole. Han er endvidere klummeskribent i Kristeligt Dagblad samt medlem af Etisk Råd.

Indre Mission Samfund



Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.

DECEMBER

- Torsdag d. 5. kl. 19.30** Bibelkredsene mødes i hjemmene.
- Torsdag d. 12. kl. 19.30** Julekoncert i Brande kirke med efterfølgende hygge.
- Søndag d. 15. kl. 10** Gudstjeneste i Skærlund kirke, hvorefter der er kirkefrokost hos Anita og Jan Nielsen, Sdr. Karstoftvej 3. Pris 25 kr. for voksne.
- Lørdag d. 28. kl. 19.30** Julefest for hele familien ved børneklubben.

JANUAR

Evangelisk Alliances bedeuge, alle aftener er der bedemøde kl. 19.30 med efterfølgende kaffe:

- Mandag d. 6.** I missionshuset.
Tirsdag d. 7. I missionshuset.
Onsdag d. 8. Hos Betania, Blåhøj Stationsvej 27.
Torsdag d. 9. I Baptistkirken, Vejlevej 6.
Fredag d. 10. Hos Troens Ord, Højmarksvej 22.
- Torsdag d. 16. kl. 19.30** Bibelkredsene mødes i hjemmene.
- Torsdag d. 23. kl. 19.30** Møde ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande.
- Tirsdag d. 28. kl. 18** Familieaften ved IMU.

BØRNEKLUBBEN

Alle børn fra 3 år er velkomne. Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00–17.30 i missionshuset, Herningvej 2. Vi hører fortællinger fra Bibelen, og der er mange spændende aktiviteter. Kontingent: 100 kr. halvårligt.

Kontakt: Kirsten Laursen, tlf. 97 18 23 57

JUNIORKLUBBEN

For alle drenge og piger fra 4. klasse og opefter. Vi mødes hver mandag kl. 19.30–21.00 i missionshuset, Herningvej 2. En aften om ugen med nyt fra Bibelen, aktiviteter, kammeratskab, sjov, alvor og udfordring.

Kontakt: Anton Skovbjerg, tlf. 97 18 36 23

Give/Brande IMU

IMU står for Indre Missions Ungdom, en kristen forening, hvor vi er en masse glade og friske unge fra Give, Brande og omegn, der mødes tirsdage kl. 19.15 i Give eller Brande til socialt samvær, hygge og ikke mindst fællesskab om Gud. Der er fælles kørsel, når aftenerne ikke foregår i Brande.

Kontakt: Maria Moesgaard Klausen,
tlf. 23 44 00 53.



“Jeg anede ikke, hvad en gudstjeneste var, før jeg begyndte at komme der. Det var en ny rytme, som opsluger tvivl og vrede.”

“Endelig kan man høre op med at tænke på sig selv”

Den engelske forfatterinde Fay Weldon (f.1931) besøgte i det tidlige efterår Danmark og gav i den forbindelse et interview til Kristeligt Dagblad. Heri fortalte hun bl.a., at hun valgte at blive døbt i meget moden alder:

“Det er 10 år siden. Jeg ville det af flere grunde, men især fordi jeg har en mor. Hendes forældre var ikke kristne, men hun blev på et tidspunkt metodist. Hun var tillige en meget principfast kvinde. Så er det ikke så overraskende, at man selv ender som kristen. Kristendommen giver jo desuden grundplanen for et ordentligt liv.”

Weldons daværende sognekirke spillede den afgørende rolle blot ved at ligge der.

“Jeg har altid været glad for ritual og ceremoni. Og da jeg endnu boede i London, havde jeg det held at leve nær en meget fin kirke i Hampstead, St. John. Jeg begyndte så småt at komme der og blev fanget af det. Jeg tror, det var kirken St. John, der omvendte mig. Jeg anede ikke, hvad en gudstjeneste var, før jeg begyndte at komme der. Det var en ny rytme, som opsluger tvivl og vrede.”

Kristendommen viser en ud over ens jeg, oplevede Fay Weldon.

“Der findes ingen bedre måde at tilbringe en søndag formiddag på. Det er noget andet end at jogge eller gå i butikscener. Endelig kan man høre op med at tænke på sig selv. Og blive indfældet i historien, kontinuiteten, kirkens lange kalender, tung af betydning. Der er et svælg mellem dem, der holder Bibelen for historisk sand, og dem, der ikke gør. Jeg tager det hele med.”

Men klimaet er ikke favorabelt for kirkegængere.

“Som kristen regnes man jo nu for dum. BBC spiller en vigtig rolle, for de påvirker folk uafbrudt med deres hidsige ateisme. De, som kun bruger venstre hjernehalvdel, ved jo ikke bedre. Men det er irriterende, når de begynder aktivt og vredt at fordømme os, der mest bruger højre hjernehalvdel og ikke er så rationelle. De opfører sig,

som om de kunne bevise, der ingen Gud er. Intelligente mennesker tvivler mere, også på ateismens påstande.”

“Men hvorfor blev du ikke døbt som lille?”, spørger intervieweren:

“Da var min mor endnu ikke metodist. Jeg kommer af en lang linje af kultiske og sværmeriske mennesker. Min bedstefar var en bestseller-forfatter, der interesserede sig for naturens hemmelige kræfter. Da jeg var 14 år, lagde jeg horoskoper og spåede i hænder. Også min far, der var læge, var meget bevidst om ting, der foregik under overfladen. Men de var alle kunstneriske, ikke kristne, så jeg blev ikke døbt.”

Fay Weldon kom som lille pige ganske vist til at gå på katolsk skole hos nonnerne, men den var ikke valgt af religiøse grunde.

“De anså mig for hedning, så når de andre bad, blev jeg sendt udenfor – ligesom ryggerne i dag. Det var forbudt at læse Bibelen, den skulle udlægges af en præst. Lidt som muslimerne har det med Koranen. Men jeg læste den under dynen, fordi det var forbudt. Jeg læste især de gammeltestamentlige salmer. De åbnede hele landskaber for mig.”

I dag går Fay Weldon i kirke om søndagen med sin mand. Faktisk kigger hun fra sit arbejdsværelse lige ind ad vinduerne på en kirke, men derinde går kontorfolk omkring, for den er solgt til et firma. Så de to triller ud til en landsbykirke, hvis præst holder gode prædikener.

“Jeg har ingen store åbenbaringer. Og jeg er ikke af dem, der leder efter mit ‘sande jeg’. De er skøre, dem, der er optaget af det. Måske begynder flere at vende tilbage til kirken snart. Hvis der kommer en katastrofe, vil den være propfuld næste uge. Det er noget basalt i mennesker. Jeg tror, det vil ske. Jo mere du forjager religionen, jo mere vil du eftersøge den. Som mig under dynen som lille pige.”



Ind under jul fyldes kirken af skoler og børnehaver. 2013 er ikke nogen undtagelse.

Tiden er ikke noget der går, det er noget der kommer

Den fjerde søndag før juleaften begynder det nye kirkeår, som markeres med adventstiden. I den tid venter vi på julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Advent betyder, at noget kommer. I december er der tradition for, at der 'hygges' i familien omkring adventskransen med de fire lys og kalenderlyset, der tæller dagene ned til julen, hvor familien og nærværet er i højsædet, hvis ikke den kommercielle jul helt har fået overtaget i os!

Johannes Johansen, der var biskop i Helsingør Stift fra 1980 til 1995 har skrevet en fin lille salme om adventslysene. Lysene symboliserer ifølge digteren de tre vigtigste højtider i kristendommen lige fra skabelsens tid. I salmens første vers tager digteren udgangspunkt i selve Skabelsesberetningen i 1. Mosebog, Det første lys er Ordet, talt af Gud ...Før alt det skabte var der endnu mørke og kaos, så talte Gud og sagde "der skal være lys", og med lyset som forudsætning blev alt liv til. Og Gud glædede sig over livets vækst, over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem. I dette vers er der også bindeled til skabelsesberetningen. For Guds skabende ord satte foruden lys på himmelhvælvingen også solen, månen og stjernerne på himlen, ikke kun for at de skulle lyse, de skulle også bruges som tegn til at fastsætte festtider. Det andet lys symboliserer julefesten. Det er symbol på Betlehemsstjernen, der forkynder Jesu fødselsdag, Lyset fortæller, at Guds dreng (søn) blev menneske for at dele livets sorger og glæder sammen med os.

Det tredje lys kan ikke ses med menneskers øjne. Det er ikke som skabelseslyset, vi ser hver dag eller som stjernehimlen, hvorpå vi kan forestille os Betlehemsstjernen. Lyset står for troens lys. Det er påskemorgens lys, der efter Jesu død sprængte gravens og dødens mørke. Det lys er uden for vor forstand og synssans.

Også det fjerde lys er uden for forstandens og synets rækkevidde. Lyset fortæller om Pinsedag, hvor Hellig Åndens komme beskrives som glødende tunger i Apostlenes Gerninger. Det lys kan kun fornemmes med hjertet. Forudsætningerne for Helligåndens komme og dermed pinsefesten er både Skabelsen, Julen og Påsken. Lysene på adventskransen og lysene på juletræet samt stjernehimlen er således symboler på forudsætningen for, at vi kan forstå og be-

gribe, hvad det vil sige at få tændt lys i hjertet, når man slet ikke kan se og fornemme lys. Når vi befinder os i sorg og mørke og ikke kan fornemme, at der er lys i tilværelsen.

Hver dag byder på nyt liv med både glæder og sorger, men i troen på budskabet om Jesus Kristus kan vi sætte os sammen og vente på den tid, der kommer.

Og det vi har i vente med Kristi komme til verden kan føre til forandring for os. Troen på Kristi komme kan føre til ny oplysning i livet og give håb og fornyede kræfter til livets udfordringer og udfoldelse af den kærlighed, som ifølge den kristne tro er givet af Gud af nåde, altså uden krav om gengældelse. I troen på det, der kommer med Jesus Kristus, ikke blot i advents- og juletiden, men gennem hele livet, kan vi håbe på, at lyset også kommer til det hjerte, som intet lys kan se. Lad os derfor tænde et lille lys i adventstiden og vente på ADVENTUS DOMINI, Herrens komme.

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Glædelig advent og jul!

Rie Mortensen