

BRANDE SOGN

Kirkeblad april - juni 2015

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester

BRANDE	2. april	10.00	Skærtorsdag	Holst-Larsen
	3. april	10.00	LANGFREDAG	Mortensen
	5. april	10.00	PÅSKEDAG	FELLES
	6. april	10.00	2.PÅSKEDAG	Dolmer
	8. april	19.30	Billedgudstjeneste	Holst-Larsen
	12. april	10.00	1.s.e.Påske	Holst-Larsen
	19. april	10.00	2.s.e.Påske	Mortensen
	26. april	10.00	Konfirmation 7A	Dolmer
	1. maj	10.00	Konfirmation 7B	Holst-Larsen
	3. maj	10.00	Konfirmation 7C	Holst-Larsen
	10. maj	10.00	Konfirmation 7D	Dolmer
	14. maj	10.00	Kr. Himmelfartsdag	Mortensen
	17. maj	10.00	6.s.e.Påske	Mortensen
	24. maj	10.00	PINSEDAG	Holst-Larsen
	25. maj	10.00	2.PINSEDAG	FELLES (ved Remisen)
	31. maj	10.00	Trinitatis	Dolmer
	7. juni	10.00	1.s.e.Trinitatis	Dolmer
	14. juni	10.00	2.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	21. juni	10.00	3.s.e.Trinitatis	Mortensen
	28. juni	10.00	4.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
5. juli	10.00	5.s.e.Trinitatis	Dolmer	
UHRE	2. april	19.30	Skærtorsdag	Holst-Larsen
	5. april	9.00	PÅSKEDAG	Holst-Larsen
	12. april	10.00	1.s.e.Påske	Dolmer
	26. april	10.00	3.s.e.Påske	Holst-Larsen
	3. maj	10.00	4..s.e.Påske	Dolmer
	14. maj	10.00	KONFIRMATION	Holst-Larsen
	24. maj	10.00	PINSEDAG	Dolmer
	31. maj	10.00	Trinitatis	Holst-Larsen
	14. juni	19.30	2.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
	28. juni	8.30	4.s.e.Trinitatis	Holst-Larsen
SKÆRLUND	5. april	9.00	PÅSKEDAG	Dolmer
	19. april	10.00	2.s.e.Påske	Holst-Larsen
	1. maj	10.00	Bededag	Dolmer
	10. maj	19.30	5..s.e.Påske	Dolmer
	14. maj	9.30	KONFIRMATION	Holst-Larsen
	24. maj	10.00	PINSEDAG	Mortensen
	7. juni	19.30	1.s.e.Trinitatis	Dolmer
	21. juni	10.00	3.s.e.Trinitatis	Dolmer
	5. juli	8.45	5.s.e.Trinitatis	Dolmer
	ENGPARKEN	1.april (Dolmer), 15.april (Holst-Larsen), 29.april (Holst-Larsen), 13.maj (Dolmer), 27.maj (Mortensen), 10.juni (Holst-Larsen), 24.juni (Holst-Larsen) – altid kl.14.45		
BRANDLUND-PARKEN	1. april (Dolmer), 6. maj (Mortensen), 3. juni (Dolmer) – altid kl. 10.30			

PRÆSTER

Arne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk

Anne Dolmer

Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk

Rie Mortensen

Storegade 10 B, "Udhuset"
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk

KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642

Åbningstider

Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00

Lukket Grundlovdag

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE

Rikke Nørulf

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk

Åbningstider

Man til fre kl. 9-11

FORMÆND

- MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum

Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Holger Olesen

Tlf. 97 18 70 61

SKÆRLUND: Hanne Frandsen

Tlf. 97 18 26 57

www.brandekirke.dk

Jeg er træt af al den innovation

Bodil Christensen er lektor på læreruddannelsen i Aalborg. Samtidig er hun er vendelbo med stort V; de har den særlige evne, at de ser lidt klarere end andre mennesker – som barnet i H.C.Andersens "Kejserens nye klæder." Læs hendes indlæg fra Jyllandsposten d. 9.marts 2015

Man kan ikke blive ansat som rengøringsassistent i Jammerbugt Kommune, på kontoret i et køkkenfirma i Klæstrup eller få hyre som opvasker i Politigårdens kantine, uden at man skal nikke ja til, at man er kreativ, innovativ og elsker udfordringer, utilsigtede hændelser og gerne og med glæde løser urimelige og uventede opgaver.

Personligt er jeg træt af al den innovation og kreativitet. Jeg er ikke Picasso, Mozart, Bjarke Ingels eller Utzon, jeg er ikke engang kunstner eller arkitekt, og jeg har ingen ambitioner indenfor akrylfarver eller akvarel. Andre er bedre til den slags, end jeg er. Det er godt.

Jeg bliver træt i blikket, når man "tænker ud af boksen", "spiller bold med begreber" eller tager ja-hatte på og bruger utallige post-it-sedler i mange farver. Som den rutinerede tværing jeg er, så tænker jeg i mit stille sind: Lad os få rutine, regelmæssighed og faste rammer tilbage i stillingsopslag, studieordninger og skrivebordsopgaverne. Jeg er ikke meget for skæve rum eller kreativitetsudviklende koncepter.

Kreativitetsforståelsen har undergået mange forandringer i tidens løb.

Det hele begyndte med Guds monopol, hvor opgaven var enkel: creatio ex nihilo (red. "Skabelse ud af intet").

Gud skabte verden ud af ingenting. Det har ingen kunnet gøre ham efter, så slap af og tænk: Når kreativitet måles på en skala fra 0 til helt guddommeligt, og Gud allerede har sat sig på det øverste trin, så kan man ikke vinde kampen om at være mest kreativ, så kan man lige så vel vælge sine kampe andetsteds.

Så kom renæssancens kreativitetsbegreb: Gud er her ikke i denne verden, så vi mennesker forsøger at løse hans opgaver så godt, vi kan. Også den kamp vil man tabe.

Dernæst romantikkens kreativitetsbegreb: Kreativitet er medfødt og findes hos udvalgte genier. Her var H.C. Andersen heldig, C.W. Eckersberg måske også, men tjek dine arveanlæg i familiens ældre fotoalbum, og så tænker du nok: Det er en umulig tanke at tro, at der skulle være nogen som helst kreativitet gemt blandt arvematerialet fra disse gulnede portrætter. Også her er kampen nemmere at tabe end at vinde.

Kapitalistisk grådighed

Kan man så forlade sig på humanismens psykologiske kreativitetstanke: Alle mennesker er kreative. Alle kan opfinde alt. Jamen, er det en mulighed for alle at være kreativ, så er der ingen grund til at følge med i det spor.

Kan man så bruge vidensøkonomiens kreativitetsbegreb: Her siges det klart fra konkurrencestaten og Corydon, at alt skal kunne betale sig. Det er en "Per Smed-tanke", der her forsøger at kamuflere almindelig kapitalistisk grådighed som kreativitet. Glem det. Eller sats på at blive en af "the chosen few", og følg i tastaturet hos Mark Zuckerberg, Bill Gates og Steve Jobs. Det er nok også at stile for højt.

Nyd, at to og to er fire

Nu har Zuckerberg, Gates og Jobs efter manges mening opfundet alt, hvad man har brug for, så derfor kan man med ro i sindet læne sig tilbage i sin kreativitetsløshed og forholde sig helt og aldeles rutineret og bogholderagtigt til hverdagen.

Derfor er det bedste råd til alle wannabe-kreative: Nyd de mange dage, hvor alt fungerer. Nyd de mange opgaver, der viste sig at indeholde netop det, der var ventet. Nyd de løsninger, der hentes fra velafprøvet viden og mange års rutine. Nyd, at øvelse rent faktisk "gør mester" i et fag. Nyd, at to og to fortsat er fire i de fleste sammenhænge. Nyd det, når en god bog rent faktisk har en slutning, der er lykkelig eller ulykkelig, men i det mindste begribelig. Og nyd det, når du møder velforberejede kolleger og ledere, der på ingen måde lægger op til kreative løsninger, netop fordi de har forberedt sig godt til dagen og opgaven.



Blaagaard Kammerkor gæster Brande kirke de. 18.april

Aktiviteter i Brande Sogn

Onsdag d. 8. april kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Den sidste inden sommerferien. Med Irma Andersen og Arne Holst-Larsen

Lørdag d. 18. april kl. 16.00

KONCERT I BRANDE KIRKE

Blaagaard Kammerkor, der består af ca. 25 sangere, synger under

ledelse af Erik Dynesen værker af bl. a. Palestrina, J. S. Bach og Carl Nielsen.

Fredag d. 24. april kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFE I SOGNEGÅRDEN

Ved Arne Holst-Larsen. Den sidste i foråret – herefter er der pause til fredag d. 28. august, hvor den næste fredagscafe finder sted.

Onsdag d. 29. april kl. 19.30.

KIRKE TIL KIRKE I IKAST

Ikast-Brande Provstikomite for Folkekirkens Kirke til Kirke samarbejde afholder årsmøde i Kirkehuset, Klochsvej 41, 7441 Bording. Bodil Skjødt, Israelmissionen, taler over emnet " Kirken i verdens brændpunkter og forholdene i Mellemøsten". Mødet er offentligt og alle er velkomne.

2. pinsedag d. 25. maj kl. 11.00

UDENDØRS GUDSTJENESTE PÅ REMISEP-LADSEN

Foruden Brande Folkekor medvirker to unge skotske musikere:

Rachel Spencer, violin og Duncan Strachan, cello, samt Brandes præster: Rie Mortensen, Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.

Onsdag d. 20. maj kl. 19.00 ved Brande kirke

PILGRIMSGUDSTJENESTE MED VANDRING

Vi skal denne aften på en lille vandretur i forbindelse med en aftengudstjeneste i Brande Kirke helt i trav med den grundopfattelse, at kristendom er at være i bevægelse i retning mod andre. Vi mødes foran Brande Kirke, hvorefter vi vandrer en tur på omkring 5 km rundt i Brande ad snoede stier tilbage til gudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten er Menighedsrådet ved Brande Kirke vært for en lille forfriskning. Arrangementet slutter kl. 21.30. Med Rie Mortensen.

Torsdag d. 28. maj kl. 19.30

FORÅRSKONCERT I BRANDE KIRKE OG FEJRING AF 30-ÅRS JUBILÆUM I SOGNEGÅRDEN



Tine Lindhardt er årets grundlovstaler

Korskolen og Brande Folkekor kan i år fejre 30-års jubilæum. Dette markeres i Sognegården efter koncerten med en forfriskning og underholdning. Alle er velkomne.

Fredag d. 5. juni kl. 13.00

GRUNDLOVSMØDE I PRÆSTEGÅRDHAVEN MED TINE LINDHARDT

Biskoppen fra Odense er årets grundlovstaler. Der kan købes kaffe og øl på stedet, ligesom man er velkommen til at medbringe egne drikkevarer. I tilfælde af dårligt vejr holdes mødet i sognegården.

Onsdag d. 10. juni kl. 18.00

KIRKETUR TIL ØSTERHÅB KIRKE

Et nyere kvarter i det sydvestlige Horsens. Der fik de i 2011 en helt ny kirke med udsmykning af kunstneren John Kørner. Vi skal høre fortællingen bag den nye kirke på denne aften, hvor vi slutter med at drikke vores medbragte kaffe. Pris 50 kr. Afgang fra N.I.Møllers Plads.

BRUG KIRKEBILEN:

Ring til Frydensbjerg: 97182727



BRANDE EGNENS

højskoleforening

Tirsdag d. 5. maj 17.00

UDFLUGT TIL MØLTRUP OPTAGELSESHJEM

Årets udflugt går i år til Møltrup Optagelseshjem. Vi får en rundvisning der og slutter med kaffebord. Afgang fra N.I.Møllers Plads. Pris: 150 kr. Tilmelding til Allan Vinge: vingeshuset@dadlnet.dk

Torsdag d. 21. maj kl. 19.30 i Remisen

SYNG-SOMMEREN-IND.

En fælles sangaften med folkekoret, Irma Andersen og Arne Holst-Larsen i Brandes store fælleshus. Entre: 60 kr.

Indre Mission Samfund

Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.



APRIL

- Torsdag d. 9. kl. 19.30 Møde ved journalist på IMT Anette Ingemansen, Fredericia.
- Mandag d. 13. kl. 10 og kl. 18.30 Kristendomskursus: Gør bøn en forskel?
- Torsdag d. 16. kl. 19.30 Bibelkredsene mødes i hjemmene.
- Mandag d. 20. kl. 10 og kl. 18.30 Kristendomskursus: Er Bibelen til at forstå?
- Torsdag d. 23. kl. 19.30 Ydre Missionsaften ved sekretær i Promissio Jakob Swartz: "De svages og de fattiges Gud". Indsamling til Promissio.
- Mandag d. 27. kl. 10 og kl. 18.30 Kristendomskursus: Hvordan skal jeg leve?
- Mandag d. 27. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde ved Leo Lassen, Brande.
- Torsdag d. 30. kl. 19.30 "Os, det er bare os".

MAJ

- Torsdag d. 7. kl. 19.30 Bibelkredsene mødes i hjemmene.
- Torsdag d. 21. kl. 19.30 Møde ved pens. missionær Simon Overgaard Pedersen, Lemvig.
- Torsdag d. 28. kl. 19.30 Møde ved fritidsforkynder Arne Olesen, Fredericia. Indsamling til IM i Danmark.

JUNI

- Mandag d. 1. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde ved
- Torsdag d. 4. kl. 19.30 Bibelkredsene mødes i hjemmene.
- Lørdag d. 13. IM's årsmøde på Mørkholt Strand Camping.
- Fredag d. 20. kl. 19.30 Midsommerfest ved kreds 5 hos Helle og Ole Søgaard, Kokmosevej 7.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN

Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne. Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00–17.30 i missionshuset, Herningvej 2. Vi hører fortællinger fra Bibelen, og der er aktiviteter, kammeratskab, sjov, alvor og udfordring. Kontingent: 100 kr. halvårligt.

Kontakt:

Solveig Pedersen, tlf. 96 60 94 94
Susanne Skovbjerg, tlf. 97 18 36 23.

Give/Brande IMU

IMU står for Indre Missions Ungdom, en kristen forening, hvor vi er en masse glade og friske unge fra Give, Brande og omegn, der mødes tirsdage kl. 19.15 i Give eller Brande til socialt samvær, hygge og ikke mindst fællesskab om Gud. Der er fælles kørsel, når aftenerne ikke foregår i Brande.

Kontakt: Jonas Eriksen, tlf. 21 84 22 83.



Vi bærer "men" i vort skjold som tegnet på at vi er tænkende væsener.

Ja, men..

Først skete det i Paris, så skete det i København. Vi kan ikke spørge den unge Omar Hussein, hvorfor han gjorde, som han gjorde – det svar har han taget med sig i graven. Men i kølvandet på terrorhandlingerne har mange spurgt sig selv og hinanden: "Hvad skal vi gøre". Derfor fortsætter diskussionen om ytringsfrihed også. Skal vi bruge den ufortrødent og ubetinget med tegninger og det hele eller er der også et "men"? I en refleksion under overskriften "Ytringsfrihed, men" i Kristeligt Dagblad tilbage i februar gjorde forfatteren Jens Smærup Sørensen sig nogle overvejelser. Et uddrag af refleksionen følger her:

Spørgsmålene lyder som bekendt: Bør ytringsfriheden være absolut og ubetinget? Er den nu (som følge af islamismen) alvorligt truet? Og hele den heftige uenighed kan opsummeres i de næsten enslydende svar: "Ja" og "Ja, men".

De der har indskrænket sig til det rene "ja", har været tilbøjelige til at håne, spotte og latterliggøre dem – os – der har tilføjet et "men". I netop denne sammenhæng er "men" kommet til at betegne et helt kompleks af lidet beundringsværdige egenskaber og holdninger: vankelmod, opportunisme, uvederhæftighed, fejhed. Og der skal nok være noget om det. De fleste af os er kun mennesker. Det er dog lige præcis som sådanne og med dette samme ord at vi kan ranke os: Vi bærer "men" i vort skjold som tegnet på at vi er tænkende væsener.

Har vores viden om og forståelse af livet og os selv nogen sinde bevæget sig ud af flækken uden at en eller anden har sagt "men"? Var hele vores idéverden ikke for længst stivnet, forstenet og forvitret, hvis ikke nogen med jævne mellemrum havde været så skændigt troløs at sige "men"?


Jens Smærup Sørensen fastholder i den videre refleksion den grundlovssikrede ytringsfrihed som en mægtig civilisatorisk gevinst, som forfærdelig mange folkeslag stadig må misunde os. Men der er flere måder at forsvare ytringsfriheden på. Man kan trykke satiretegninger i ét væk, JA. Men så er det stadig islamisterne, der sætter dagsordenen. JA, MEN man kan også tage bedre imod flygtninge, så hver eneste føler sig velkommen som medborger.

Refleksionen slutter med ordene: Det er sandt at der kan opstå politiske og nationale nødsituationer hvor der ikke længere er plads til noget "men". Den flittige brug af ordet kan dog bidrage til at holde sådanne situationer på afstand. "Men" er et virksomt opløsningsmiddel mod al truende totalitarisme.

Ganske vist var Smærup Sørensens refleksion at finde i Kristeligt Dagblad, men den forholdt sig ikke til tro. Alligevel er der noget næsten evangelisk over hans lille men. Der er ikke nogen nemme svar på de problemer vi står med for tiden, hvor kulturer og religioner støder sammen. Der gives situationer, hvor der ikke er plads til et men.

Og dog lever vi hver især af den overbærenhed og den tålsomhed og den forsonlighed, der ligger i det lille ord men. Det er et af de ord, som er med til at skabe lidt luft omkring os som mennesker. Det giver plads til at tage fejl. Det giver plads til at prøve en anden vej. Det giver plads til at vi hver især kan være her, når vi ikke hver især halsstarrigt holder på vores egen ret, men....

Anne Torpegaard Dolmer



Men lovet være Gud, så fejrer vi med påsken det håb, som vores menneskeforstand ikke fatter – og heller ikke SKAL fatte.

Glædelig påske! Glædelig opstandelsesdag!

”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”.

Med denne lovprisning fra Peters første brev begynder hver eneste barnedåb. Vi takker Gud for hans barmhjertighed, som kommer til udtryk ved, at vi har fået del i et levende håb. Det får vi del i ved dåben, for genfødt er et andet ord for dåb. Det levende håb handler om opstandelse. Vi skal ikke bare dø engang. Vi skal opstå. Og vi har noget at have det levende håb i; det er begrundet med, at Jesus selv opstod fra de døde.

Dåb er altså noget meget større, end at et lille barn får sit navn og bliver fejret og vist frem for familien. Der er et ”for altid” over dåben. Det bliver understreget af, at den samme lovprisning bliver brugt før jordpåkastelsen ved en begravelse. På den måde bliver vi mindet om, at det løfte og det levende håb, vi fik del i, da vi blev døbt, det stadigvæk står ved magt, når vi tager afsked med en af vore kære.

Men i julen var der en præst, der kom i klemme, fordi han sagde, at han ikke troede på opstandelsen. Efterfølgende kom han til samtale med biskoppen og måtte trække i land. Men hele balladen rejste et væsentligt spørgsmål: Hvad er opstandelse egentlig?

Opstod Jesus med hud og hår – en ren genoplivning – eller opstod han som et åndeligt væsen?

Forlod Jesus graven? – eller var det kun i disciplenes tro på ham og i deres forkyndelse om ham, at budskabet levede videre? Skal vi sidde på en sky i himlen og spille på harpe eller snakke med alle de gamle venner – eller tværtimod få varmen på et meget varmt sted? Eller indgår og opgår vi i den evige guddommelige kærlighed?

Jo mere konkrete vi bliver, jo mere risikerer vi at ende i det absurde. Jo mindre konkrete vi bliver, jo mere risikerer det at ende ud i ingenting.

Hvad gør vi så? Vi holder tungen lige i munden og husker at vi er mennesker.

Som mennesker kan vi møblere og indrette verden lige så tosset vi vil. Men vi kan ikke møblere himlen. Det er ikke vores sag. Vi kan drømme og håbe og forestille os – og vi må også gerne forestille os at vi ses igen – men i sidste ende er det ikke vores sag, men Guds sag.

Og Gud har genfødt – døbt os – til et levende håb, som bygger på, at Jesus selv opstod fra de døde.

Derfor må vi tro, at det ikke var slut, da Jesus blev lagt i graven langfredag. Hvad der skete påskemorgen har vi ikke adgang til at vide. Evangelisterne vidner om at graven var tom og at Jesus viste sig for kvinderne og for disciplene. Men han opstod ikke til en fortsættelse af det gamle liv. Han var der en tid – kom og gik – og så blev han igen ét med Gud. Men jo mere vi piller i det, jo mere vi prøver at forstå – sådan helt konkret og med hud og hår – jo længere væk kommer vi fra det opstandelsesunder påskemorgen var og er. Vi er mennesker – og uanset, hvor kloge vi bliver, så kan vi kun nærme os Guds mysterium -

Men lovprisningen fra Peters brev vidner om, at vores jordiske virkelighed er forbundet med Guds himmelske virkelighed.

Uden Jesu opstandelse var der ikke noget løfte ved dåben. Uden Jesu opstandelse var der ikke andet end død, når vi er døde. Men lovet være Gud, så fejrer vi med påsken det håb, som vores menneskeforstand ikke fatter – og heller ikke SKAL fatte. Vi fejrer opstandelsens levende håb.

Anne Torpegaard Dolmer