

BRANDE SOGN

A virgin birth I can believe,
but finding three wise men?



Kirkeblad december 2017

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester

BRANDE	1. december	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	3. december	10.00	1.s.i.Advent	Holst-Larsen
	10. december	10.00	2.s.i.advent	Dolmer
	11. december	10.45	HUSKEGUDSTJENESTE	Dolmer
	17. december	10.00	3.s.i.advent (Babysalmesang - afsl.)	Holst-Larsen
	24. december	13.00	JULEAFTEN	Mortensen
	24. december	14.30	JULEAFTEN	Dolmer
	24. december	16.00	JULEAFTEN	Holst-Larsen
	25. december	10.00	JULEDAG	Mortensen
	26. december	10.00	2.JULEDAG	Holst-Larsen
	1. januar	14.00	Nytårsdag	Dolmer
	3. januar	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	7. januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Mortensen
	14. januar	10.00	2.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
	19. januar	19.00	Nytårsparade med FDF og DDS	Holst-Larsen
	21. januar	10.00	Sidste.s.e. Hellig tre kong.	Dolmer
	28. januar	10.00	Septuagesima	Holst-Larsen
	4. februar	10.00	Seksagesima	Mortensen
	4. februar	19.00	Kyndelmisse (m. konf. og for.)	Dolmer og Holst-L.
UHRE	3. december	12.30	1.s.i.Advent (Minikonf.-afslutning)	Mortensen
	10. december	19.30	2.s.i.advent	Dolmer
	24. december	16.00	JULEAFTEN	Dolmer
	25. december	10.00	JULEDAG	Dolmer
	7. januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Dolmer
	21. januar	10.00	Sidste.s.e. Hellig tre kong.	Holst-Larsen
	4. februar	10.00	Seksagesima	Dolmer
SKÆRLUND	3. december	19.00	1.s.i.Advent	Holst-Larsen
	17. december	10.00	3.s.i.advent	Dolmer
	24. december	14.30	JULEAFTEN	Holst-Larsen
	25. december	10.00	JULEDAG	Holst-Larsen
	14. januar	19.30	2.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
28. januar	10.00	Septuagesima	Dolmer	
ENGPARKEN	13. december:		Holst-Larsen (nadver)	
	24. december:		Holst-Larsen 10.30 (nb!) - altid 14.45.	
BRANDLUND-PARKEN	6. december:		Mortensen	
	24. december:		Dolmer - altid 10.30	

"Det er ikke svært at tro på jomfrufødsel. Men hvor kan man opdrive tre viise mænd". Det engelske "men" kan dog også oversættes med "mennesker". Set på Facebook. GLÆDELIG JUL

PRÆSTER

Arne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk

Anne Dolmer

Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk

Rie Mortensen

Storegade 10 B, "Udhuset"
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk

KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642

Åbningstider

Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE

Rikke Nørulf

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk

Åbningstider

Man til fre kl. 9-11

FORMÆND

- MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum

Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Tove Vang Søndergaard

Tlf. 97 18 71 92

SKÆRLUND: Hanne Frandsen

Tlf. 97 18 26 57

www.brandekirke.dk



“NU ER JEG BLEVET SÅ GAMMEL...”

I forbindelse med “Herrens veje” har Skuespilleren Lars Mikkelsen givet et interview på DRs hjemmeside:

- Jeg tror, vi har glemt, hvad vi kan bruge folkekirken til. Hvad er det lige præcis, vi kan bruge det rum til? Hvad er det, tro kan? spørger Lars Mikkelsen og henviser til en scene i første afsnit af ‘Herrens Veje’, hvor provsten Johannes rådgiver en læge, der altid har ment, at det ‘bare var slut’, når man døde. Men alligevel har den rationelle læge opsøgt præsten, nu døden har banket på hans egen dør. For det handler ikke bare om at tro eller ej. Det handler også om at turde tro og turde overgive sig til noget, der ikke kan forklares, mener Lars Mikkelsen. Og det mener han, mange først tør, når de ligger magtesløse på dødslejet, er lammede af sorg over tabet af en elsket, eller oplever noget så mirakuløst som et lille nyt menneskebarn, der bliver bragt til verden. - Når livet rammer os, når vi får livskriser, når folk dør omkring en, når der fødes børn, så opsøger vi det alligevel. Og det siger alle tal jo også.

Men måske er vi også bange for at blive dømt ude eller opfattet som naive, når vi overgiver os til noget, der hverken kan måles eller vejes, forklarer skuespilleren og læner sig frem i stolen for at understrege sin pointe. - Det værste man kan være nu om stunder, det er jo dum. Det må vi simpelthen ikke være. Så vi dygtiggør os alt, hvad vi kan, på hvert vores eget lille område. Og helst sådan, at vi kan være med i Trivial Pursuit. Og så fremstår vi intellektuelle og ikke dumme. Og hvis du spørger: ‘Tror du på Gud?’ så siger vi: ‘Ja, jeg tror da på noget’. Men vi vil jo helst ikke tro på noget, der er teo-

logisk forankret. Fordi så dum må man jo ikke være nu om stunder. - Men når dit liv rammer dig, så er du ligeglad med at være dum. Og så overgiver du dig til noget andet med den lille naivitet, der skal til.

Han har selv haft svært ved at overgive sig. Svært ved at risikere at blive opfattet som mindre begavet eller naiv og svært ved at hengive sig til noget, der ligger så fjernt fra det moderne menneske og det moderne samfund som troen på en Gud eller noget guddommeligt. - Arbejdet med ‘Herrens Veje’ har helt klart ændret min egen tro. Jeg har hele mit liv arbejdet med at være troende i virkeligheden. Men fordi vi lever, som vi gør, og fordi jeg er i det her fag, så har jeg ikke kunnet sige andet end, at jeg var ateist. Ellers var man ikke med i flokken.

Men nu er han, som han siger, ‘blevet så gammel, at jeg er skideligeglad med, hvad folk mener’. - Nu tør jeg sige, jeg er troende. Og det har jeg ikke turdet hele mit liv, fordi det kræver jo et vist mål af naivitet for et moderne menneske at sige: ‘Jeg tror’. Og så afskriver du dig det her højintellektualiserede sammenhold, man er en del af, når man er skuespiller og kunstner.

KONFIRMATIONSTØJ OG GENBRUG

Konfirmation er en vigtig dag både i kirken og til festen bagefter. Det er også en dyr dag for de fleste. Så hvorfor ikke kombinere med genbrug? Røde Kors i Brande har påtaget sig opgaven at tage imod brugt konfirmationstøj til både piger og drenge og til at sælge det videre for et lille beløb til nye konfirmander. Dette er en opfordring til at tømme skabene derhjemme for konfirmationstøj, der bare hænger uden at blive brugt – og til at aflevere det i Røde Kors Genbrugsbutikken til glæde for kommende konfirmander. Ligeledes er det en opfordring til kommende konfirmander og deres forældre til at benytte sig af denne mulighed.

Arne Holst-Larsen og Anne Dolmer

JULEHJÆLP?

Du kan søge om julehjælp ved at rette henvendelse til én af præsterne i Brande. Henvendelse skal være skriftlig (gerne på mail). Præsternes adresser findes på side 2.

Præsterne



Kirkens nytår. Adventskoncert i Skærlund kirke de. 3.december, hvor bl.a. Mathias Søgaard og Lynghedekoret medvirker.

Aktiviteter i Brande Sogn

Søndag d. 3. december kl. 19.00

ADVENTSKONCERT SKÆRLUND KIRKE

Aftenen begynder med koncert og de 9 læsninger i Skærlund kirke og fortsætter i Skærlund forsamlingshus. Medvirkende: Mathias Astrup Søgaard, Stine Astrup Søgaard og Anne Line Iversen Vestergaard, Lynghedekoret, Henry Kristensen og Else Marie Jensen, Arne Holst-Larsen, samt lokale læsere.

Onsdag d. 6. december kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen

Søndag d. 10. december kl. 19.30

ADVENTSKONCERT I UHRE KIRKE

Rita Jacobsen synger gamle og nye danske julesalmer akkompagneret af Irma Andersen, der ligeledes spiller julemusik på orglet. Anne Dolmer læser tekster af Hans Anker Jørgensen. Uhre Menighedsråd er vært ved en kop kaffe i kirken.

Mandag d. 11. december kl. 10.45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Vi synger julesalmer og hører juleevangeliet. Huskegudstjeneste er en gudstjeneste for ældre med særligt fokus på

tryghed og genkendelighed. Mange deltagere kommer fra Engparken eller Brandlundparken sammen med en frivillig – men alle er velkomne.

Torsdag d. 14. december kl. 19.30

JULEKONCERT I BRANDE KIRKE

Kirkekoret, Korskolens, Brande Folkekor og Brande Vokalensemble synger danske og engelske julesalmer under ledelse af Irma Andersen.

Anne Grethe Christiansen akkompagnerer og Arne Holst-Larsen kæder koncerten sammen med tekstlæsninger.

Entré: 50 kr. for voksne, børn gratis.

Entréen går til menighedsrådets juleuddeling.

Efter koncerten inviterer Brande Menighedsråd alle på kaffe og julegodter i Sognegården.

Onsdag d. 3. januar kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen

7.-14. januar 2018

EVANGELISK ALLIANCE BEDEUGE

Hvert år i januar er der verden over tradition for at mødes på tværs af kirker og kirkeretninger til en række aftener



I forbindelse med adventskoncerten d. 10. december gæster Rita Jacobsen Uhre kirke.

med særligt fokus på bøn. Brande kirke deltager sammen med Indre Mission i Brande, Baptistkirken, Betania i Blåhøj og Troens Ord. Der er møde hver aften kl. 19.30-ca. 20.30. I Brande kirke er det tirsdag den 9.1. Se annonce i Brande Bladet angående de øvrige aftener. Bedeugen er en fin lejlighed til at komme på besøg i hinandens huse og mødes på tværs i fællesskab og bøn.

Fredag d. 19. januar kl. 19.00

NYTÅRSPARADE

FDF og DDS holder nytårsparade i Brande kirke. Herefter er der hyggeligt samvær og banko i FDF-huset. Alle er velkomne både i kirken og i FDF-huset. Ved Arne Holst-Larsen

Fredag d. 26. januar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ

Ved Arne Holst-Larsen

Søndag d. 4. februar kl. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Gudstjenesten er især for konfirmanderne og deres familier. Ved en særlig gudstjeneste fejrer vi lyset midt i vintermørket. Ved Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.



BRANDE | EGNENS

højskoleforening

17. januar 2018 19.30

DA GUD TOG BUSSEN (OM MARTIN LUTHER KING)

Forfatter Liselotte Wiemer

5. februar 2018 19.30

MED GRUNDTVIG I KÆRLIGHED OG KRISE

Generalsekretær i Bibelselskabet Birgitte Stoklund
Larsen

Indre Mission Samfund



Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14.

DECEMBER

- Torsdag d. 7. kl. 19.30:** Bibelkredsene mødes i hjemmene.
- Søndag d. 10. kl. 10.00:** Gudstjeneste i Brande kirke ved Anne Dolmer. Herefter kirkefrokost hos Anita og Jan Nielsen, Sdr. Karstoftvej 3. Pris: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr., under 10 år gratis. Tilmelding senest d. 4. december til Anita (tlf. 22 81 05 60).
- Torsdag d. 14. kl. 19.30:** Julekoncert i Brande kirke med efterfølgende hygge.
- Torsdag d. 28. kl. 19.30:** Julefest. Med sang omkring juletræet og tale ved Rie Eriksen, derefter kaffe/varm kakao og lagkage, slikposer til børnene og leg omkring træet.

JANUAR

- Torsdag d. 4. kl. 19.30:** Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Evangelisk Alliances Bedeuge.

- Mandag d. 8. kl. 19.30:** I Missionshuset, Herningvej 2, v. Hans Jørgen Hedegaard
- Tirsdag d. 9. kl. 19.30:** I Baptistkirken, Vejlevej 6.
- Onsdag d. 10. kl. 19.30:** I Betania Kirkecenter, Blåhøj stationsvej 27.
- Torsdag d. 11. kl. 19.30:** I Brande kirke, v. Anne Dolmer.
- Fredag d. 12. kl. 19.30:** I Troens ord, Højmarksvej 22.

- Mandag d. 15. kl. 10.00:** Formiddagscafe.
Et nyt tiltag, med: 5 min. om Gud, sang, kaffe og hyggeligt samvær.

- Torsdag d. 18. kl. 19.30:** Møde ved sognepræst Birthe Møberg, Kibæk/Ikast.
Emne: "Tro som ressource i livets udfordringer"

- Tirsdag d. 23. kl. 18.00:** Fællesaften med fællesspisning.
Taler: Samfundskonsulent Brian Madsen, Vejle
Pris: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr., under 10 år gratis.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN

Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne.
Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00-17.30 i Missionshuset, Herningvej 2.
Vi hører fortællinger fra Bibelen og der er aktiviteter, kammeratskab, sjov, alvor og udfordring.
Kontingent for 2017: 125.00kr. (75 kr. for et halvt år.)

Kontakt:
Solveig Pedersen, tlf. 31 10 94 94
Susanne Skovbjerg, tlf. 28 18 05 62.

Give/Brande IMU

IMU står for Indre Missions Ungdom. En kristen forening, hvor vi er en masse glade og friske unge fra Give, Brande og omegn, der mødes tirsdage kl. 19.15 i Give eller Brande til socialt samvær hygge og ikke mindst fællesskab om Gud. Der er fælles kørsel, når aftnerne ikke foregår i Brande.

Kontakt:
Mathias Kjær Pedersen.
Tlf. 29 70 90 99

Biblekredse

Bibelkredsene er mindre grupper, som mødes i private hjem til bibelstudie og drøftelse af aktuelle emner. Har du lyst at være med i en bibelkreds.
Kontakt: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14



Folkekoret giver koncert i Adventistkirken i Ploeisti (Rumænien)

“Luther havde ikke hele lyset”

2017 vil for mit vedkommende især bliver husket for Folkekorets mageløse rejse til Rumænien (nej: ikke Bulgarien!). I kraft af Angela Marinescu fra Holstebro blev det gjort muligt for os at komme på tourné ca. 2000 km hjemmefra. Vi sang i den forbindelse bl.a. i den adventistiske, den lutherske og sågar den ortodokse kirke. Sidstnævnte kirke er “folkekirken” i Rumænien, mens den førstnævnte – adventistkirken – udgør en lille kristen minoritet – som i Danmark.

Adventisterne er kendetegnet ved, at de ikke spiser kød eller nyder alkohol. Og så ligger deres helligdag om lørdagen, “sabbatten” som de kalder den. Jeg bliver nok ikke adventist foreløbig, for enhver ved da at vores helligdag – søndag – skyldes det forhold, at Kristus stod op fra de døde den dag. Rumænerne i almindelighed kalder simpelthen søndag for “Herrens dag”: “Duminică”. Disse tanker er naturligvis anført med et broderligt smil, da der var mere som samlede os end som skilte os, først og fremmest visse fælles sangtraditioner. Ja: Vi sang sammen!

Jeg forsøgte at gøre vores fælles udgangspunkt klart gennem en linje af Grundtvig, nemlig dér hvor han siger: “...så lidt som dit ord, så lidt kan dit kor, dit syngende folk gå til grunde” (DDS 652). Det lyder også helt godt på engelsk: “A congregation, that is singing the praise of God, can never perish.” Jeg er endnu ikke helt færdig med den rumænske oversættelse...

Hvad så med Martin Luther? Ham kunne de godt lide dernede. Det fortalte Angela Marinescu os, idet de dog altid tilføjer,

at “Luther ikke har hele lyset”. Det er i virkeligheden den mest lutherske måde at fejre reformationen på: ikke at sætte Luther i centrum, men at sætte sagen i centrum. Og sagen er “det højhellige evangelium” om Jesus Kristus.

Hvor ved jeg det fra? Jeg ved det fra tesaerne, som Luther – eller måske universitetets pedel – slog op på kirkedøren i Wittenberg (1517). Og jeg ved det fra en personlig bemærkning, som Luther kom af med, da det gik op for ham, at der var nogle som mente, at de var sådan noget fint noget som “lutheranere” og at de var på det rigtige parti, det såkaldt “lutherske parti” (1522). Da sagde Luther:

“Jeg beder om, at I vil tie med mit navn og lade være med at kalde jer lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Den kristne lære er ikke noget, som jeg har fundet på. Jeg er heller ikke blevet korsfæstet for nogen. Hvordan kunne en stakkels stinkende maddikesæk som mig komme dertil, at Guds børn skulle nævnes sammen med mit uheldsvangre navn. Kære venner – lad os slette partinavnene og nøjes med at kalde os kristne. Dét er den lære vi har.”

Igennem disse ord får vi ligeledes et lille indtryk af, hvor ramsaltet og direkte Luther yndede at udtrykke sig. Og pointen bliver klar: Med Kristus som forudsætning kan vi slette partinavnene. Uden hans ord og gerning er de forskellige kirker i verden og menneskene i dem intet værd.

Arne Holst-Larsen



“Der er kun én Gud, “og da stillingen ikke er slået op, skulle vi så ikke bare nøjes med at være mennesker”.

Stillingen er ikke slået op!

For to år siden roste jeg Ole Bornedals TV-serie “1864” hér i kirkebladet. Og min begejstring gjaldt ikke mindst det faktum, at DR-TVs serier søndag aften generelt samler folket om noget væsentligt. Et forståelsesfællesskab midt i en nichepræget indforståethed kunne vi kalde det. Nu gentager det sig, for i dette efterår sendes “Herrens Veje”; det er kun “Den store bagedyst” og “Vild med dans” som i seertal overgår denne serie om en dansk præstefamilie. At serien overhovedet er blevet til, er den foreløbige kulmination på en generel interesse for det religiøse. Markedet er blevet analyseret og Danmarks public-service-kanal er kommet frem til, at nu skal folket sandelig få en serie, ikke om religion almindelighed men om kristendommen og folkekirken og præstearbejde i særdeleshed. Det er der kommet en vigtig fortælling ud af, som fortjener at blive diskuteret i blandt os.

Der er ganske vist visse fænomener i den, som er udtryk for gement københavneri. Når et brudgommen i samtalen før brylluppet spørger Johannes Krogh, om han ikke kan “skrue lidt ned for Gud” i sin tale, da brudeparret ikke er særligt troende, ja, så ved vi alle, at en sådan bemærkning aldrig ville kunne falde i Brande by.

Nævnte hovedperson – Johannes Krogh – er det, som man kalder en sammensat person. Kvartalsdranker, utro og med et uforløst forhold til sine to sønner, August og Christian, som nærmest er bange for ham. Dermed får vi her i Brande bekræftet vor gamle visdom: at præster også er en slags mennesker. Ja, og så er han forfængelig, den gode provst. Da kirkelukninger kommer på tale, siger han: “Der er ingen, som skal lukke mine kirker”; hertil bemærker hans hustru Elisabeth: “Jeg går ud fra, at det stadig er Guds hus, vi taler om?” Dermed er ejerforholdet til kirken vist sat endegyldigt på plads – såvel i København som andre steder.

Og karismatisk veltalenhed – det hører også til hans karakteristika. Som bispekandidat holder han en brandtale, hvor han

stiller spørgsmålet, om folkekirken tror på sig selv. Og gør opmærksom på, at menneskers sexliv er et generelt samtalemønne, mens “Gud kommer lige lidt for tæt på intimsfæren”. I Brande er vi nu stadig lidt generte på begge felter. Sin bedste prædiken holder han en palmesøndag, hvor han til menighedens store moro slutter med at sige, at der kun er én Gud, “og da stillingen ikke er slået op, skulle vi så ikke bare nøjes med at være mennesker”. Derved udtrykkes stor humor og skarphed i forkyndelsen på samme tid. En aflastning af menneskene til at være mennesker. Og meget kan man sige om Johannes Krogh, men et menneske, dét er han. Én af os.

Hans to sønner kan vi ikke nå at komme ind på begge to. Kun August, der udsendes som feltpræst til Mellemøsten. Der er et par forhold eller tre i denne hans historie, som er fejlagtige: Man sender ikke feltpræster ud i så ung en alder og feltpræster kan ikke modtage ordrer fra en befalingsmand. Desuden er de kun yderst sjældent med på patrulje. Men det er lige meget. Vi tager disse præmisser med i den gode histories tjeneste. Og historien går ud på at vise dét, som snesevis af unge danske soldater reelt er ramt af i dagens Danmark: posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Og inde i midten af denne lurer skylden, der ligger i at have taget et andet menneskes liv i kampens hede. Alle forklaringer, der skal undskylde og formilde, virker som bortforklaringer, fader Johannes tale om æren og om at “i vores familie lægger vi os ikke ned” hjælper mildest talt ikke, psykiaterens psykofarmaka fjerner ganske vist hallucinationerne (for en stund) – men ikke skylden selv. Hvordan kan den dog nogensinde afbødes og godtgøres i denne verden? Måske ligger forløsningen i mottoet for 8.afsnit: “Den som går forbi sin næste, går også forbi Gud”?

Ja, “Herrens veje” er uransalige. Eller som det hedder i den engelske sang, som altid indleder dem: “God works in mysterious ways”. Det bliver spændende at følge sæson 2.

Arne Holst-Larsen