

BRANDE SOGN



Kirkeblad december 2018-februar 2019

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester

BRANDE	5. december	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen	
	9. december	10.00	2.s.i.advent	Holst-Larsen	
	10. december	10.45	HUSKEGUDSTJENESTE	Dolmer	
	16. december	10.00	3.s.i.advent	Dolmer	
	23. december	10.00	4.s.i.advent	Holst-Larsen	
	24. december	13.00	JULEAFTEN	Bisgaard	
	24. december	14.30	JULEAFTEN	Holst-Larsen	
	24. december	16.00	JULEAFTEN	Dolmer	
	25. december	10.00	JULEDAG	Holst-Larsen	
	26. december	10.00	2.JULEDAG	Dolmer	
	30. december	10.00	Julesøndag	Dolmer	
	1. januar	14.00	Nytårsdag	Holst-Larsen	
	2. januar	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen	
	6. januar	10.00	Hellig tre konger	Holst-Larsen	
	8. januar	19.30	Evangelisk Alliance	Holst-Larsen	
	13. januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Dolmer	
	18. januar	19.00	Nytårsparade med FDF og DDS	Dolmer	
	20. januar	10.00	2.s.e Hellig tre konger	Dolmer	
	27. januar	10.00	3.s.e Hellig tre konger	Dolmer	
	3. februar	10.00	4.s.e Hellig tre konger	Holst-Larsen	
	3. februar	19.00	KYNDELMISSE m. konf.	Holst-Larsen	
	6. februar	10.00	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen	
	10. februar	10.00	Sidste.s.e Hellig tre kong.	Mortensen	
	17. februar	10.00	Septuagesima	Holst-Larsen	
	24. februar	10.00	Seksagesima	Mortensen	
	3. marts	10.00	Fastelavn	Marianne Holst-L.	
	UHRE	9. december	19.30	2.s.i.advent	Holst-Larsen
		24. december	16.00	JULEAFTEN	Holst-Larsen
25. december		10.00	JULEDAG	Bisgaard	
6. januar		10.00	Hellig tre konger	Mortensen	
20. januar		10.00	2.s.e Hellig tre konger	Holst-Larsen	
3. februar		10.00	4.s.e Hellig tre konger	Marianne Holst-L.	
SKÆRLUND	17. februar	19.30	Septuagesima	Holst-Larsen	
	16. december	10.00	3.s.i.advent	Mortensen	
	24. december	14.30	JULEAFTEN	Dolmer	
	25. december	10.00	JULEDAG	Dolmer	
	13. januar	10.00	1.s.e. Hellig tre konger	Mortensen	
	27. januar	10.00	3.s.e Hellig tre konger	Holst-Larsen	
ENGPARKEN	10. februar	10.00	Sidste.s.e Hellig tre kong.	Marianne Holst-L.	
	24. februar	8.30	Seksagesima	Mortensen	
	3. marts	10.00	Fastelavn	Holst-Larsen	
	12. december (Bisgaard), 24. december (Kl. 10.00: Dolmer), 9. januar (Holst-Larsen) 23. januar (Dolmer), 6. februar (NADVER, Holst-Larsen), 20. februar (Mortensen) - altid 14.45				
BRANDE PARKEN	5. december (Mortensen NADVER), 24. december (Kl. 10.00: Holst-Larsen) 2. januar (Dolmer), 6. februar (Marianne Holst-Larsen) - altid kl. 10:30				

PRÆSTER

Arne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahla@km.dk

Anne Dolmer (orlov fra 01.02.)

Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk

Rie Mortensen (orlov til 01.01.)

Storegade 10 B, "Udhuset"
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk

Marianne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 26331501
E-mail: mariannehl@godmail.dk

KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642

Åbningstider

Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE

Rikke Nørulf

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240

brandekirkegaarde@mail.dk

Åbningstider

Man til fre kl. 9-11

FORMÆND

- MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum

Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Tove Vang Søndergaard

Tlf. 97 18 71 92

SKÆRLUND: Hanne Frandsen

Tlf. 97 18 26 57

Vikarpræst

Mens Anne Dolmer afvikler sin studieorlov fra februar til og med april vil jeg være at finde på præstelisten for Brande, Uhre, Skærlund pastorat.

Jeg blev cand. theol på universitetet i Aarhus i juni måned 2018 og har indtil 20. december 2018 gået på pastoralseminariet også i Aarhus. Jeg blev kontaktet af Viborg stift med spørgsmålet, om jeg ville tage vikariatet for Anne Dolmer. Jeg



blev meget glad for opringningen, og takkede ja, idet jeg her ser muligheden for at samle erfaring i et sogn med tre dejlige kirker, en trofast og aktiv menighed og med alle de opgaver, der hører til at være præst.

Før jeg blev præst, har jeg arbejdet som lærer først i Vendsyssel i de godt 11 år vi boede dér og derefter på Ejstrupholm skole 2009-2016. Derudover har jeg arbejdet som salgsassistent på Siemens Wind Power 2007-2009.

Jeg glæder mig meget til samarbejdet med jeres to øvrige præster Rie Mortensen og Arne Holst-Larsen, som jeg i øvrigt er gift med, samt med det kirkelige personale og pastoratets tre menighedsråd.

Jeg ser frem til at møde jer i Skærlund, Uhre og Brande, i kirkerne og ved sognets aktiviteter og arrangementer.

Marianne Holst-Larsen

Velkommen

Vi er glade for, at Marianne Holst-Larsen varetager stillingen som sognepræst, mens Anne Dolmer er på studieorlov (1. februar - 30.april), og ser frem til samarbejdet.

Menighedsrådene

Himmelske dage på heden

Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival i Herning – Himmelske Dage på Heden.



I løbet af fire dage vil der under sloganet "Gå med" være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Her er et lille udpluk af det man kan komme til at opleve.

Åbningsgudstjeneste på Herning Torv

En stor økumenisk gudstjeneste skyder Himmelske Dage på Heden i gang. Det er Kristi Himmelfartsdag 30. maj kl. 14.00. Her er alle kirkekor fra stiftet inviteret til at medvirke i en stort kirkekor, som synger for på fællessangen. Alle stiftets menigheder opfordres til at deltage. Biskop Henrik Stubkjær vil være blandt talerne i gudstjenesten.

Teologisk Døgn

Fredag og lørdag har stiftets teologiske konsulent sammen med de teologiske uddannelsesinstitutioner sammensat et spændende program, hvor stærke teologer fra ind- og udland vil formidle spændende emner på et folkeligt niveau.

Bibellegeland

Himmelske Dage på Heden er også for børn. Torsdag, fredag og lørdag er der en række børneaktiviteter, blandt andet laver en række kirke og kulturmedarbejdere et Bibellegeland, hvor man kan møde personer fra Bibelen.

Det er allerede nu muligt at købe billet på: himmelskedage.dk

Anne Dolmer

Julehjælp

Du kan søge om julehjælp ved at rette henvendelse til én af præsterne i Brande. Henvendelse skal være skriftlig (gerne på mail). Præsternes adresser findes på side 2.

Præsterne



Vikingerne – og Ansgar. Fredagscafé d. 25.januar.

Aktiviteter i Brande Sogn

Onsdag d. 5. december kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen. Endvidere d. 2. januar og d. 6. februar.

Søndag d. 9. december kl. 19.30

ADVENTSKONCERT I UHRE KIRKE

Den tidligere Brande-pige, Lisbeth Jagd, der er uddannet i klassisk sang fra Det jyske Musikkonservatorium, synger danske, tyske og engelske julesalmer, akkompagneret af organist Irma Andersen, der også spiller julemusik på orglet. Arne Holst-Larsen står for tekstlæsningerne og Uhre Menighedsråd er vært ved en kop kaffe i kirken efter koncerten.

Mandag d. 10. december kl. 10.45

HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Vi synger julesalmer og hører juleevangeliet. Huskegudstjeneste er en gudstjeneste for ældre med særligt fokus på tryghed og genkendelighed. Mange deltagere kommer fra Engparken eller Brandlundparken sammen med en frivillig – men alle er velkomne.

Torsdag d. 13. december kl. 19.30

JULEKONCERT I BRANDE KIRKE

Brande Kirkekor, Korskolon, Brande Folkekor og Vokalensemblet medvirker under ledelse af organist Irma Andersen. Anne Grethe Christiansen sidder ved orglet, og Arne Holst-Larsen binder koncerten sammen med tekstlæsninger. Efter koncerten inviterer Brande Menighedsråd alle på kaffe og julegodter i Sognegården. Ved koncerten tages en entré for voksne på 50 kr, der går til menighedsrådets juleuddeling.

Tirsdag d. 8. januar 19.30

EVANGELISK ALLIANCE BEDEUGE

Hvert år i januar er der verden over tradition for at mødes på tværs af kirker og kirkeretninger til en række aftener med særligt fokus på bøn. Brande kirke deltager sammen med Indre Mission i Brande, Baptistkirken, Betania i Blåhøj og Troens Ord. Der er møde hver aften kl. 19.30-ca. 20.30. I Brande kirke er det således tirsdag den 8.1. Se annonce i Brande Bladet angående de øvrige aftener. Bedeugen er en fin lejlighed til at komme på besøg i hinandens huse og mødes på tværs i fællesskab og bøn.

Fredag d. 18. januar kl. 19.00

NYTÅRSPARADE I BRANDE KIRKE MED FDF OG DDS

Herefter er der hyggeligt samvær og Banko i FDF-huset. Alle er velkomne både i kirken og i FDF-huset. Ved Anne Dolmer

Fredag d. 25. januar 9.00-11.00

ANSGAR OG VIKINGERNE

Fredagscafe ved Arne Holst-Larsen

Onsdag d. 30. januar kl. 19.30

KONCERT I BRANDE KIRKE

Ensemble Barocca giver koncert på kopier af originale barokinstrumenter. De medvirkende er Christine Nonbo Andersen, der bl.a. synger i Musica Ficta og DR Vokalensemblet, Tinne Albrechtsen, barokviolin, Maria Rosenkilde Quist, barokcello samt Babett Hartmann, cembalo.



Det er en lise at synge – sammen. Hør nærmere d. 27.februar.

Søndag d. 3. februar kl. 19.00

KYNDELMISSE GUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Gudstjenesten har temaet "Lys". Konfirmanderne er med til at forberede gudstjenesten. Denne gudstjeneste samler især konfirmanderne og deres familier. Sidst i januar var konfirmanderne på besøg rundt omkring i Brande. Derfor er deres værter desuden særligt inviterede til at være med. Ved Marianne og Arne Holst-Larsen.

Onsdag d. 27. februar kl. 19.30

SOGNEAFTEN MED LASSE SKOVGAARD DERFOR ER DET SUNDT AT SYNGE!

Det er dokumenteret, at det er sundt at synge. Sang styrker vores immunforsvar, frigiver positive signalstoffer, gavner vores fællesskab og er godt for Danmarks BNP. Men hvad er den videnskabelige forklaring på dette? Hvad sker der i vores krop og hjerne, når vi synger? Foredraget undersøger sangens – og fællessangens – sundhedsskabende effekter. Undervejs synger vi i fællesskab en række eksempler. Og går hjem sundere, end da vi kom! Lasse Skovgaard er PhD i sundhedsvidenskab og arbejder til daglig som forskningschef. Derudover er han uddannet musikpædagog, organist og sanger – og en blændende foredragsholder.

Lørdag d. 2. marts

VERDENSMIDDAG I SOGNEGÅRDEN

Traditionen tro holdes der Verdensmiddag i begyndelsen af marts. Vi skal spise sammen, tale med hinanden og have det sjovt. Mere information følger i Brande Bladet og på Facebook.



BRANDE EGNENS

højskoleforening

7. januar (bemærk: flyttet fra d. 12.november):

"LIVET – DET DEJLIGSTE EVENTYR"

Om H.C.Andersen. Ved tidl. sognepræst Kaj Mogensen, Thy

21. januar

FØDSEL OG EVIGHED BELYST VED JON FOSSER MORGEN OG AFTEN.

Ved lektor Karen Marie Mortensen (Kbh.).

4. februar 2019

"MIN KUNSTHISTORIE"

Ved billedkunstner Martin Bigum.

Folkeuniversitetet. Entré 100 kr.

20. marts 2019

AKTIV DØDSHJÆLP. AKTIV LIVSHJÆLP.

Ved sognepræst Marianne Holst-Larsen.

Indre Mission i Brande



Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.

Formand: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14.

DECEMBER

Mandag d. 3. kl. 10.00

Torsdag d. 6. kl. 19.30

Søndag d. 9. kl. 10.00

Café

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Gudstjeneste i Brande kirke ved Arne Holst Larsen.

Herefter kirkefrokost i missionshuset. Pris: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr., under 10 år gratis.

Tilmelding senest d. 3.12 til Else (tlf. 25 62 60 14).

Julekoncert i Brande kirke med efterfølgende hygge.

Julefest. Med sang omkring juletræet og tale ved Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj. Derefter kaffe/varm kakao, slikposer til børnene og leg omkring juletræet.

Torsdag d. 13. kl. 19.30

Fredag d. 28. kl. 19.30

JANUAR

Torsdag d. 3. kl. 19.30

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Evangelisk Alliances Bedeuge.

Mandag d. 7. kl. 19.30

v. Hans Jørgen Hedegaard

Tirsdag d. 8. kl. 19.30

I Brande kirke, Storegade 3.

Onsdag d. 9. kl. 19.30

I Betania Kirkecenter, Blåhøj stationsvej 27.

Torsdag d. 10. kl. 19.30

I Baptistkirken, Vejlevej 6.

Fredag d. 11. kl. 19.30

I Troens ord, Højmarksvej 22.

Mandag d. 14. kl. 10.00

Café.

Torsdag d. 17. kl. 19.30

Møde ved tidl. sognepræst Per Toftdahl, Vildbjerg

Torsdag d. 24. kl. 18.00

Fællesaften med fællesspisning. Taler: Landsleder i DFS: Steen Møller Laursen, Videbæk. Pris: Voksne 50 kr., 10-18 år og IMU 25 kr., under 10 år gratis.

Torsdag d. 31. kl. 19.30

Kirke til kirke aften med besøg af to volontører.

FEBRUAR

Mandag d. 4. kl. 10.00

Café.

Torsdag d. 7. kl. 19.30

Generalforsamling.

Torsdag d. 14. kl. 19.30

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Vinterstævne

Onsdag d. 20. kl. 19.30

Tale ved: Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønne

Torsdag d. 21. kl. 19.30

Tale ved: Missionær Simon Nielsen, Hvide Sande

Torsdag d. 28. kl. 19.30

Aften med sang v. solist Hanne Nørtoft Bødtker, Hammerum.

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN

Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne.

Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00-17.30 i Missionshuset, Herningvej 2.

Vi hører fortællinger fra Bibelen og der er aktiviteter, kammeratskab, sjov, alvor og udfordring.

Kontingent for 2017: 125.00kr. (75 kr. for et halvt år.)

Kontakt:

Solveig Pedersen, tlf. 31 10 94 94

Susanne Skovbjerg, tlf. 28 18 05 62.

Bibelkredse

Bibelkredsene er mindre grupper, som mødes i private hjem til bibelstudie og drøftelse af aktuelle emner. Har du lyst at være med i en bibelkreds?

Kontakt: Else Jensen, tlf. 25 62 60 14

Stoicismens lykkepille... Professor Bent Meier Sørensen giver sit bud på et signalement af Danmark netop nu...

Stoisk ro breder sig som en pest

Der breder sig en pest over Europa: Stoicisme (Spirituel retning i antikken og samtidig med kristendommen, der tilsagde at man skulle leve med "stoisk ro", altså tempereret. AH-L). Den prædiker, at vi skal resignere over for overmagten, særligt over for den allerstørste, døden. Den kamp taber vi alligevel, så der kan være grund til så elegant som muligt at underkaste os overmagtens diktat: Dø, før eller siden. Stoicismen lærer os også, at vores lidenskaber og vores begær er uforudsigelige og troløse, og at den mest økonomiske løsning er så vidt muligt at underkaste disse luner fornuftens regimente. Det vil sige lade dem kvæles under vores stoiske ro.

Det er stoicismen, der ligger bag både de fleste selvhjælpsbøger og de ikke få selvhjælpsbøger, der hævder, de ikke er selvhjælpsbøger. Essensen af de fleste er: Bevar fatningen, følg midelvejen, snig dig hjem – hvis du da ikke simpelthen bare skal blive stående fast plantet hjemme i stuen.

Du skal samtidigt undgå at blive for fed, men du skal også undgå at blive et magert bæst, du skal undgå at blive vanvittigt lykkelig, men det er prisen for at undgå den kulsorte depression. Her kan du eventuelt tjekke forfatterbilledet på flappen, han har – sjovt nok – altid ramt idealet helt perfekt.

I det hele taget skal du undgå både for meget og for lidt. Du kan nok godt tillade dig lidt mandsmod på Facebook og kalde Trump en idiot, men undgå samme mandsmod på gaden, hvis en medborger skulle komme i problemer, for dér kunne det komme til at koste dig både en fortand og et beskadiget ego.

Hvad angår et andet hot område, religion, gør du af samme grund klogt i at sjusse dig til et gennemsnit af alle religioner og tilslutte dig en vag doktrin om "at gøre noget godt for nogen". Ikke så meget, at det truer din sommerferie på Kreta,

men heller ikke så lidt, at man kunne få mistanke om, at du egentlig er en god, gammeldags gnier forklædt som snusfornuftig fedterøv.

Den romerske stoicisme adskiller sig mest radikalt fra kristendommen på netop dette centrale punkt: Er tilværelsen en købmandsbutik, hvor du konstant skal sjakre dig til rabat på både den djævelske død og den himmelske ekstase, eller er dit liv en dramatisk odysse mellem netop den ubærlige ensomhed og den usigelige lykke?

Hvis du følger rådene fra nutidens stoikere, kan du nok fedtspille dig til et par tillægsår i munterhedens middelklasse, men prisen for dit fornuftsægteskab med en af gode grunde uddød religion er, at tilværelsens sande drama undviger dig. Tager du stoicismens lykkepille, undgår du nok følelsen af uudholdelig smerte, men du mister også den menneskelige nydelses overjordiskhed.

Stoicismens allerværste frugt er dens tempererede agnosticisme, altså det håbløse standpunkt, at fordi vi ikke kan få sikker viden om Gud, må vi undlade at tage stilling til samme Guds eksistens. Vorherre bevares, havde jeg nær sagt. Giv mig Abraham tilbage, med kniven løftet i vanvid over sønnen, eller Benedikt af Nursia, tavs i ørkenen. Eller giv mig i det mindste Nietzsches iskolde ateisme. Lad mig bare undslippe stoikernes dårlige ånde, deres halvhjertede agnosticisme og deres helhjertede fedtspilleri.

Giv mig den helt tilbage, der den ene dag vender den anden kind til, og den anden dag spytter døden selv i ansigtet, og står op af graven. Undergang og opstandelse i én sætning.

*Bent Meier Sørensen
(fra: Kristeligt Dagblad d. 31.oktober 2018)*



Hvorfor spiser vi til jul, som vi gør? Der er hjælp at hente hos Jesus!

Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul?

Hvorfor spiser vi kristne både svinekød og oksekød og drikker både øl og vin? Det gør vi, fordi Jesus har sat os fri fra de spiseregler, der binder de fleste religioner.

Jesus lærer os, at “det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent. For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen”. Dermed erklærede han al slags mad for ren.” (Markusevangeliet 7,18-19)

Hvorfor faster vi heller ikke på bestemte tider af året? Det gør vi ikke, fordi Jesus satte os fri fra rituelle fasteperioder (Lukasevangeliet 5,33-39). Jesus kunne også have citeret profeten Esajas, der meddelte fra Gud, at Gud ikke finder glæde ved “at mennesket spæger sit legeme, hænger med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske” (Esajas 58,5).

Er en kristen jul så kun at æde og drikke? Nej den er meget mere. Den er først og fremmest at rense sit hjerte, bekæmpe uretten og dele sin mad med de trængende!

Efter tilladelsen til at lukke alt ind i maven, advarer Jesus os mod det, vi lukker ud af hjertet:

Jesus lærer os at: “Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.» (Markusevangeliet 7,20-23)

Efter Guds ubehag ved sultne mennesker, kommer det Gud finder behag i: “Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne.” (Esajas 58,5)

PS. Alt godt kan misbruges, derfor er bibelen også fuld af advarsler mod æderi og drikfældighed. Faste er heller ikke forkert, hvis den frivilligt bruges som forberedelse til en stor afgørelse eller en åndelig opgave. Jesus fastede selv.

Jens Bisgaard