

BRANDE SOGN



Kirkeblad februar-marts 2017

Brande Kirke • Uhre Kirke • Skærlund Kirke

Gudstjenester

BRANDE	1. februar	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-larsen
	5. februar	10.00	Sidste.s.e. Hellig tre konger	Holst-Larsen
	5. februar	19.00	KYNDELMISSE m. konfirmander og forældre	Dolm./Holst-L.
	12. februar	10.00	Septuagesima	Holst-Larsen
	19. februar	10.00	Seksagesima	Mortensen
	26. februar	10.00	Fastelavn	Dolmer
	1. marts	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	5. marts	10.00	1.s.i.fasten	Holst-Larsen
	12. marts	10.00	2.s.i.fasten	Dolmer
	19. marts	10.00	3.s.i.fasten	Mortensen
	26. marts	10.00	Midfaste	Holst-Larsen
	29. marts	19.30	BILLEDGUDSTJENESTE	Holst-Larsen
	2. april	10.00	Mariae Bebudelse	Mortensen
UHRE	12. februar	10.00	Septuagesima	Dolmer
	5. marts	10.00	1.s.i.fasten	Dolmer
	19. marts	10.00	3.s.i.fasten	Dolmer
	2. april	10.00	Mariae Bebudelse	Holst-Larsen
SKÆRLUND	5. februar	10.00	Sidste.s.e. Hellig tre konger	Dolmer
	26. februar	11.00	Fastelavn	Dolmer
	12. marts	10.00	2.s.i.fasten	Holst-Larsen
	26. marts	10.00	Midfaste	Dolmer
ENGPARKEN	8. februar (Holst-Larsen, nadver), 22. februar (Holst-Larsen), 8. marts (Dolmer), 22. marts (Dolmer) – altid 14.45			
BRANDLUND-PARKEN	1. februar (Holst-Larsen), 1. marts (Holst-Larsen NADVER) – altid 10.30			

PRÆSTER

Arne Holst-Larsen

Storegade 10 A, 7330 Brande
Tlf. 97180191, E-mail: ahl@km.dk

Anne Dolmer

Brandlundvej 13, 7330 Brande
97 18 01 84, ado@km.dk

Rie Mortensen

Storegade 10 B, "Udhuset"
7330 Brande
Tlf. 20283091, immo@km.dk

KIRKEKONTOR

Aksel Rauff (kordegn)

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf. 97181642

Åbningstider

Man - fre kl. 09.00 - 12.30
Tors tillige kl. 15.00 - 18.00

BRANDE SOGNS KIRKEGÅRDE

Rikke Nørulf

Storegade 10 B, 7330 Brande
Tlf.: 97180240
brandekirkegaarde@mail.dk

Åbningstider

Man til fre kl. 9-11

FORMÆND

- MENIGHEDSRÅDENE

BRANDE: Poul Brønnum

Tlf. 97 18 00 16

UHRE: Holger Olesen

Tlf. 97 18 70 61

SKÆRLUND: Hanne Frandsen

Tlf. 97 18 26 57

www.brandekirke.dk

Forsidefoto: Under januar måneds TV-optagelserne medvirkede kirkekoret i rigt mål.
Her ses det under øvningen forud for optagelserne.

LUTHER

2017 er udnævnt til det store reformationsår, hvor vi markerer 500-året for den såkaldte lutherske reformation. Når vi hører den nævnt, så tænker vi først og fremmest på det brud, der spaltede kirken yderligere op. Det blev resultatet af reformationen.

Men Luther selv havde ingen forestillinger om, at der skulle dannes en "luthersk" kirke, han ville ikke et brud, men netop en reformation: en besindelse på eller en tilbagevenden til det udgangspunkt, som var blevet væk i den etablerede katolske kirke. "Kirkens sande skat er evangeliet om Jesus Kristus" sagde han. Og andre "skatte" var der sådan set ikke.

Afladshandelen hørte f.eks. ikke med til skatten. Luther selv var absolut heller ikke skatten.

Til at begynde med var Luther egentlig overbevist om, at denne kirke da måtte kunne se, at han havde en pointe. Han havde tillid til, at paven ville gribe ind. Men efterhånden som begivenhederne tager fart, viser det sig, at kirken kun er interesseret i at befæste sin egen magt. Luther betragtes bare som en mand, der undergraver dens autoritet. Og efterhånden går det op for Luther, at reformation også betyder brud; han forstod, at paven ikke var garanten, men problemet for kirken. Et kæmpeskridt efter datidens målestok.

På rigsdagen i Worms i 1521 kommer det så til det endelige opgør. Luther er som følge heraf både lyst i kirkens band og fredløs. Og at dette opgør ikke blev kvalt fra begyndelsen skyldtes politiske omstændigheder: at den lokale fyrste "kidnappede" Luther, altså tog ham under sine beskyttende vinger for at føre ham til borgen Wartburg. Her oversatte han det Nye Testamente, så alle kunne læse det.

Tirsdag d. 7. marts vil vi i anledning af reformationsjubilæet se nærmere på Luthers reformation. Vi vil gøre det ved at kigge på det historiske forløb og de tanker, som blev født af det. I den forbindelse skal det vise sig, hvor stor en udfordring Luther giver os gennem sine teologiske overvejelser – også i dag. Han har afgørende udsagn om tro og tvivl, om religion og politik og om det dyrebare ord: Frihed.

Arne Holst-Larsen

SOGNEINDSAMLING

Gør en verden til forskel. Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag. Når du går en rute kan

Folkekirkens Nødhjælp give 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned eller 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe eller 5 familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt

Brande Menighedsråd og FDF i Brande står igen for indsamlingen i Brande. Vi har brug for mindst 36 indsamlere! Man kan tilmelde sig til Anne Dolmer på sms 29622901 eller til Poul Bagger Thomsen på mail poul@fdfbrande.dk eller centralt via Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside. Det hele finder sted d. 12.marts. Vi begynder med lidt frokost i sognegården kl. 11, hvor indsamlerne får en rute. I er også velkomne til at deltage i gudstjenesten i Brande kirke kl. 10.00

Anne Dolmer

VERDENSMIDDAG

Traditionen tro holdes der Verdensmiddag i det tidlige forår - i år d.5 marts (kl. 16-21.30). At mødes, at tale samme og spise sammen og høre hinandens historier – det er vigtigere end nogensinde. Det gælder både fordi vi skal leve i den samme verden og i den samme by. Til denne verdensmiddag er der igen mad på tværs, dans og sang og musik. Vi slutter med en kort andagt i kirken. Se annonce i Brande Bladet.

Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen

SPIL-SAMMEN AFTEN

Under overskriften "Friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang" holder Lea Wierød Borčak onsdag d. 15. marts kl. 19.30 et musikalsk foredrag om Grundtvig og sangen i Danmark. Det siges om Grundtvig, at han var dybt umusikalsk – og dog er der næppe nogen der har været en vigtigere faktor bag, at vi i Danmark har en enestående sangskat og sangkultur. Vi skal høre om Grundtvigs syn på sang og om, hvad Grundtvig mente, sangen kan. Og så skal vi naturligvis synge nogle af hans mest elskede sange for at se, hvilket budskab der kommer ud af tekst, musik og sang i samspil. Lea Wierød Borčak underviser på Musikvidenskab på Aarhus Universitet og har skrevet ph.d. om Grundtvig og salme-sang. Der bliver knap så mange musikalske indslag, som ved tidligere spil-sammen aftener. Til gengæld kan vi blive klogere på hvad det er, sangen og musikken gør ved os. Undervejs er der en pause, hvor Uhre menighedsråd serverer kaffe.

Anne Dolmer



Den 20 marts kommer "Duo Danica" på besøg i Brande kirke.

Aktiviteter i Brande Sogn

Onsdag d. 1. februar kl. 19.30

BILLEDGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Ved Irma Andersen og Arne Holst-Larsen – senere billedgudstjenester: 1.marts og 29.marts (NB!)

Søndag d. 5. februar kl. 19.00

KYNDELMISSE GUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Gudstjenesten har temaet "Lys". Konfirmanderne er med til at forberede gudstjenesten. Enhver gudstjeneste er for alle – men denne gudstjeneste samler især konfirmanderne og deres familier. Midt i januar var konfirmanderne på besøg rundt omkring i Brande. Derfor er deres værter særligt inviterede til at være med. Ved Anne Dolmer og Arne Holst-Larsen.

Onsdag d. 8. februar kl. 19.30

MUSIKALSK BILLEDFORTÆLLING OM MARTIN LUTHER I BRANDE KIRKE

"Martin – mennesket og musikken".

Søren Juhl, fløjte og Viola Chiekezi, cembalo

Fredag d. 24. februar kl. 9.00-11.00

FREDAGSCAFÉ I SOGNEGÅRDEN

Ved Rie Mortensen

Fredag d. 24. februar kl. 8.30

BABYSALMESANG BEGYNDER

Det nye hold begynder. Ring til Julie Wieland, hvis du vil være med: 25668093.

Søndag d. 26. februar kl. 11.00

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I SKÆRLUND KIRKE

Vi begynder med tøndeslagning uden for kirken og slutter med fastelavnsboller og derefter gudstjeneste inde i kirken. Både børn og voksne er velkomne til at møde udklædt. Bemærk at tidspunktet er ændret fra eftermiddag til formiddag i år!

Lørdag d. 5. marts kl. 16-21.30

VERDENSMIDDAG I SOGNEGÅRDEN

Se omtale s. 3.

Tirsdag d. 7. marts kl. 19.30

FESTFOREDRAG OM MARTIN LUTHER

I år er det 500 siden, at Martin Luther (1483-1546) slog sine teser op på kirkekøren i Wittenberg. Denne aften er afsat til gøre sig konsekvenserne af dette klart. Ved Arne Holst-Larsen. Se omtale s. 3.



Den 15.marts kommer Lea Marie Wierød til spilsammenaften i Uhre kirke.

Søndag d. 12. marts kl. 11-14.00
**SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP**

Se omtale s. 3.

Onsdag d. 15. marts kl. 19.30
SPIL – SAMMEN AFTEN I UHRE KIRKE

Se omtale s. 3.

Mandag d. 20. marts kl. 19.30
KONCERT I BRANDE KIRKE

”Vor Gud han er så fast en borg”

Musik og fantasier af Bo Grønbech over 4 af Martin Luthers kernesalmer. Ind imellem musikken læses Luthers 95 teser. Emmy Haahr, oplæsning, Merete Hoffmann, obo og Asger Troelsen, orgel

Torsdag d. 30. marts kl. 10.45
HUSKEGUDSTJENESTE I BRANDE KIRKE

Velkommen til en stille og rolig gudstjeneste med meget musik og meget genkendeligt. Ved denne huskegudstjeneste forbereder vi os på forår og på påske.

Fredag d. 31. marts kl. 9.00-11.00
FREDAGSCAFÉ

Musikalsk optakt til påske – og påske set i lyset af bogen og musicalen ”De elendige” v. Anne Dolmer



BRANDE EGNENS
højskoleforening

Møderne finder alle sted i Sognegården, altid kl. 19.30

Mandag d. 6. februar 2017
MICHAEL BÖSS:

Det demente samfund

Tirsdag d. 14. marts 2017
MIKKEL WOLD:

Du skal videre med dit liv – eller skal du?

Indre Mission Samfund



Hvor ikke andet er nævnt, holdes møderne i Missionshuset, Herningvej 2, Brande.
Formand: Else Jensen, tlf. 97184014

FEBRUAR

- Torsdag d. 2. kl. 18.00:** Fællesaften ved IMU med fællesspisning. Ungdomskonsulent Daniel Præstholt, Grindsted, taler om "Gavmildhed".
Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år samt IMU 25 kr., børn under 10 år gratis.
- Torsdag d. 9. kl. 19.30:** Generalforsamling.
- Torsdag d.16.kl. 19.30:** Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Vinterstævne i Brande missionshus for Give og Brande:

- Onsdag d. 22.kl.19.30:** Regionsleder i IM Niels Jørgen Larsen, Aarhus.
Emne: "Gudsriget og korset – spændinger i Markusevangeliet".
- Torsdag d. 23.kl.19.30:** Pastor Esper Thidemann, Aarhus.
Emne: "Kristenlivets kamp i hverdagen".
- Mandag d. 27.kl.14.30:** Eftermiddagsmøde ved Leo Lassen, Brande.
Vi tager en tur til Israel, Leo viser billeder og fortæller.

MARTS

- Torsdag d. 2. kl. 19.30:** Møde ved pastor og hovedbestyrelsesmedlem Morten Mouritzen, Sørvad.
- Tirsdag d. 7. kl. 19.30:** Foredrag om Luther i Sognegården ved Arne Holst-Larsen.
- Onsdag d. 8. kl. 14.00:** Fælles møde i Give ved tidl. sognepræst Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.
Emne: "Ske din vilje".
- Torsdag d.16. kl.19.30:** Bibelkredsene mødes i hjemmene.
- Torsdag d.23. Kl.18.00:** Fællesaften med fællesspisning, derefter forkyndelse og aktiviteter for alle.
Pris for hele aftenen: Voksne 50 kr., 10-18 år samt IMU 25 kr., børn under 10 år gratis.
- Mandag d.27. kl.14.30:** Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg.
- Torsdag d.30. kl.19.30:** Møde ved Keld Frederiksen, Varde.
Emne: "Psyisk syg og samtidig kristen".

BØRNE- OG JUNIORKLUBBEN

Alle drenge og piger fra 3 år er velkomne.

Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00-17.30 i Missionshuset, Herningvej 2.

Vi hører fortællinger fra Bibelen og der er aktiviteter, kammeratskab,

sjov, alvor og udfordring.

Kontingent for 2017: 125.00kr. (75 kr. for et halvt år.)

Kontakt: Solveig Pedersen, tlf. 31 10 94 94
Susanne Skovbjerg, tlf. 28 18 05 62.

Give/Brande IMU

IMU står for Indre Missions Ungdom. En kristen forening, hvor vi er en masse glade og friske unge fra Give, Brande og omegn, der mødes tirsdage kl. 19.15 i Give eller Brande til socialt samvær hygge og ikke mindst fællesskab om Gud. Der er fælles kørsel, når aftenen ikke foregår i Brande.

Kontakt: Morten Schelde, tlf. 30619515



Sangere – fotograferet under forberedelsen til januar måneds tv-optagelser i Uhre kirke

En salme er mere end ordene og melodien

Når kirken er propfyldt af mennesker, der synger "Dejlig er jorden" og koret lægger overstemme på, så det lyder som var det engle, der var kommet ind i kirken – så sker der noget inden i mig. Jeg kan mærke det fysisk som en rislen i kroppen. Jeg kan mærke det psykisk, fordi jeg både bliver opløftet og bevæget og grebet. Jeg har ikke meget forstand på musik. Men jeg oplever musikken som et sprog, der taler til andre og dybere sanser end det vi kan sige med ord.

Ligesom der er underlægningsmusik i de fleste film, sådan kan vi som mennesker også have visse musikstykker eller visse sange eller salmer, der kalder særlige følelser eller erindringer frem. "Dejlig er jorden" fremkalder for mig erindringer om jul og julestemning, men for andre fremkalder salmen snarere sorg og savn, fordi den blev sunget til en begravelse. Omvendt minder salmen "Nu falmer skoven" mig altid om mine bedsteforældre, som er døde nu, mens andre udelukkende forbinder den med efterår.

Det er dog ikke kun ordene, der er vigtige. For at ordene skal "virke" skal de synges på den "rigtige" melodi. Og den rigtige melodi, det er den, vi kender og som vi er vant til at synges. Synger jeg "Nu falmer skoven" på en anden melodi end Nebelongs, så kommer jeg ikke på samme måde til at tænke på mine bedsteforældre.

Der skal være ord og der skal være melodi, for at man har en sang. Men der skal også være nogen, der synger den. Sangen bliver først rigtig til en sang, når den bliver sunget. Når stemmen bliver brugt som et instrument. Når sangen synger i mig – og vækker ikke bare min erindring, men alle sanser.

At synges en salme er altså meget mere end at følge en bestemt melodi og nogle bestemte ord. Salmen kommer først rigtig til udtryk, når den har gjort indtryk! Og menighedens fællesskab bliver først rigtig til noget, når vi synger sammen – ikke nødvendigvis skønsang, for hver fugl synger med sit næb – men sammen.

Lea Wierød Borčak, som kommer til Uhre kirke i marts, har undersøgt Grundtvigs opfattelse af salmesang og om sammenhængen mellem tekst og melodi og mellem salme og menighed.

I netavisen UGEBREVETA4 var der i december en artikel om fællessang på arbejdspladser, hvor Lea udtalte sig om selve det at synges sammen:

I dag er indholdet trådt i baggrunden, mens selve aktiviteten – det at synges i fællesskab, er blevet det væsentlige, siger Lea Wierød Borčak, videnskabelig assistent på Musikvidenskab på Aarhus Universitet. Hun har skrevet ph.d. om Grundtvig-salmen med fokus på, hvordan sang virker, når den er i funktion som en fælles, sprogligt-musikalsk aktivitet.

Og Grundtvig var faktisk forud for sin tid, når han sagde, at »det, der rører os i sangen, er langt mindre sangen selv, men det er de syngendes inderlige deltagelse«. Det er nemlig i høj grad det, fællessangen er for danskerne i dag. Men det betyder ikke, at vi er flintrende ligeglade med indholdet, eller mister følelse med den danske sangskat, siger hun.

»Fællessang som praksisform er ikke på vej væk. Tværtimod. Der er fællessang i skoler, på højskoler og ved store uafhængige sangarrangementer, som trækker rigtig mange mennesker. I dag synger vi blot på en anden måde. Vi synger for at gøre noget sammen.«

Lea Wierød Borčak fortæller, hvordan hun og en gruppe musikvidenskabsstuderende var på 'Fairbar' i Aarhus til et fællessang-arrangement, der trak mere end fulde huse.

»Folk stod langt ud på gaden og sang. Repertoiret havde overhovedet ingen rød tråd. Man sang 'Dengang jeg drog af sted' om Slesvigkrigene og morgensange, selvom det var af ten. Men det betyder ikke, at man er ligeglad med ordene. De er bare ikke det væsentlige. Det er det, at synges sammen.«

Anne Dolmer



"Men pointen i evangeliet er, at Gud ikke bare gennemskuer os. Han genkender os og han vedkender sig os."

FASTELAVN ER MIT NAVN

Jeg glemmer aldrig dengang jeg holdt fastelavnsgudstjeneste i Sindbjerg kirke. Kirken var fyldt med udklædte børn og deres stolte forældre. Jeg havde samlet børnene for at holde en børneprædiken. Så måtte de voksne vente lidt – eller lytte med. Allerforrest stod mine to yngste døtre. De havde været i kassen med udklædning og havde klædt sig ud i stoffer hjembragt fra den store verden. Pointen i min børneprædiken var, at Gud er som en mor, der aldrig glemmer sine børn. Han genkender og husker hver enkelt af os. For at gøre det rigtig nærværende, brugte jeg mine egne børn – og kom til at bytte rundt på dem..... men som kirkesangeren sagde, når nogen havde dummet sig (og det skete jo): "Hvis du taber ansigt, så lad være med at samle det op. Lad det ligge i stedet for at komme med alle mulige bortforklaringer". Der var ikke andet at gøre end at le. Det gjorde jeg også.

Men pointen var der sådan set ikke noget i vejen med. Gud er som en mor (eller far), der aldrig glemmer sine børn. Gud genkender os, selvom vi klæder os ud på alle mulige måder. Det bliver vi mindet om hvert år, når Hellig tre kongers tiden efter jul afløses af fastetiden før påske og skiftet markeres med fastelavn. Engang var det de voksne, der lavede løjerne. De vendte op og ned på høj og lav, de spiste den sidste sulemad, der var tilbage af juleslagtingen og de festede og legede. Det gjaldt om at få spist af og festet af og leget af – før fastens 40 stille dage, hvor et kristent menneske burde gå i sig selv og betænke sin skyld og synd og forberede sig på påsken. Nu om dage er det mest børnene, der klæder sig ud. Med masken på kan børnene lege, at de er smukkere, eller skrappere eller sødere eller farligere end de i virkeligheden er.

Men også voksne kan gemme sig bag en maske – forstået i mere overført betydning. Når vi er ude blandt andre har vi af og til – eller for det meste - et billede af os selv, som vi holder frem. Vi viser et billede af os selv, hvor vi gør os lidt bedre

end vi er. Lidt sødere. Eller lidt dygtigere. Eller med lidt mere overblik over tilværelsen. Vi spiller lidt. Optræder lidt for hinanden. Vi klæder os i holdninger, vi ikke selv har gennemtænkt, men har overtaget fra andre. Vi prøver ikke at udstille svaghederne for meget.

Den unge usikre sygeplejerske gemmer sig lidt bag kitlen og gør sig lidt mere myndig end der er belæg for, for at overbevise patienten om, at hun ved, hvad hun har at gøre med.

Patienten gør sig måske lidt mere ydmyg end han er og spiller den gode og lydige patient over for sygeplejersken og lover at følge hendes anvisninger – men når sygeplejersken er gået, så gør han, som det passer ham og siger som det passer ham.

Og politikeren taler som om, han har undersøgt en sag til bunds og kan udtale sig med vægt, selvom han først fik den forelagt et øjeblik før.

Og sådan har vi vore små julelege med hinanden – hvor vi stiver os lidt af – måske for at gøre indtryk, måske fordi vi er bange for at vi ellers vil falde igennem.

Prisen vi betaler for det er nærheden mennesker imellem. Når alle bluffer lidt kommer vi ikke så tæt på hinanden. Vi går galt i byen over for de andres kompetence og sikkerhed og tror måske, at det kun er os selv, der må spille lidt for at slå til. Men prisen er nærhed. Vi gemmer os bag vore masker. Og det er en skam. Ja, jeg vil ligefrem sige, at det er synd – og en synd. For med alle vore hundekunster kommer vi væk fra hinanden.

Men pointen i evangeliet er, at Gud ikke bare gennemskuer os. Han genkender os og han vedkender sig os. Derfor er der også plads til de af os, der kommer klodset af sted. Ja, tog vi virkelig evangeliet til os, så behøvede vi ikke at forstille os mere eller gemme os for hinanden.

Anne Dolmer